



01.Danklied

Toen ik was een kind, onwetend en klein,

hebt gij mij getrokken om van U te zijn.

Dus breng ik u glorie, aanbidding en eer,

want nog zal mij sterken, mijn heiland en Heer.

Gij bracht mij de boodschap van vrede en kracht.

Dat deed u door heiligen, licht in mijn nacht.

Ik dank U voor allen, verschillend was elk,

die mij leerden drinken van Uw goede melk.

Verkondig de wonderen, de luister geef stem.

Die mateloos liefheeft, want ik ben van hem.