



## 11. Wederom geboren

In de nacht op het dak

klinken stemmen, zachte stemmen.

En de wind van de Geest

waait die woorden waar Hij wil.

Oog en oor, Zie en hoor.

Tong verloren, wederom geboren.

Slang in de woestijn...

Jezus moet het zijn.

Nicodemus van zonden rein.

Stem van de Heer, capituleer!

Hands up voor Jezus, Nicodemus.

Wapens neer, feliciteer,

want je vader is de Heer.