



13.De regenboog

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.

O, wat heeft de Heer dat gauw netjes op een rij gezet.

Alle kleuren op hun plaats en geen kleurtje zit er naast.

Vraag je soms hoe komt dat nou?

't Is eenvoudig, God blijft trouw.

Stel je voor dat je zou horen: 't Rode licht zit op de toren.

Nee, dat was een gek gezicht.

't Rood blijft rustig in het licht.

Stel dat er in de krant zou staan: 't Geel is naar de maan

gegaan.

Was dat dan geen mal idee?

Nee, het geel doet rustig mee.

Kom, vandaag zegt violet, blijf ik maar een keer in bed.

Groen en blauw doen wat ze willen.

Ja, dan zou je toch gaan gillen.

God heeft al die kleuren nodig en geen kleur is

overbodig.

Samen vormen zij het teken, dat God nooit zijn woord zal

breken.