



17 Blackie gaat trouwen

Dit verhaal is bijna een must voor het verhaal van de Tien wijze en tien dwaze meisjes.

Doel: Te gebruiken bij het verhaal van de vijf wijze en de

vijf dwaze meisjes. De hoofdlettertekst is voor de pop.

Benodigdheden: namaaktelefoon, tafeltje, stoel, papier, pen.

Spelers: Leidster, pop, kind.

VIERHONDERDVIJFENZEVENTIG (Kijkt hemels.) ZESHONDERDDERTIG .

Hallo, mister Black, wat ben je aan het doen?

Hè? O HALLO, IK BEN AAN HET TELLEN.

Ja, dat hoorde ik. Ben je de sterren soms aan het tellen, net als Abraham?

NEE, MAN! M'N GELD NATUURLIJK. IK WIL WETEN OF IK GENOEG GELD HEB.

Geld?

JA, IK GA BINNENKORT TROUWEN EN DAT KOST HEEL VEEL GELD.

Trouwen? Jij?

JIP, MET MADAME CLOUSEAU.

Ik dacht dat die al getrouwd was, maar... neem me niet kwalijk, ben jij niet een beetje te lelijk om te trouwen met je schele ogen, enzo.

DAT IS GEMEEN, DAT IS HEEL GEMEEN. IK HEB MEZELF NIET GEMAAKT.

LELIJKE MENSEN KUNNEN HEEL AARDIG ZIJN, HOOR! JIJ BENT FLINK AAN HET DISCRIM1NEREN.

Sorry, sorry. Je hebt gelijk. Toevallig wilde ik juist een verhaal gaan vertellen over een bruidegom. Wil je me helpen?

OKEE, ZEG MAAR WAT IK DOEN MOET.

Nou, moet je luisteren. In het land, waar jij zogenaamd woont, kennen ze geen straatverlichting.

O, GELUKKIG, DAN STOOT IK DUS NIET ZO VAAK MIJN KOP MEER.

Nee, suffie, je stoot juist veel vaker je kop, want het is daar 's avonds pikkedonker.

LEKKER ZEG, NOU DAN GAAT DE BRUILOFT MOOI NIET DOOR. ZEG DE TAART MAAR AF.

Niet?

NEE, IK GA NIET IN EEN PLAS LIGGEN ZWEMMEN OF ZO. IK KAN MIJN ENKEL WEL VERZWIKKEN OF OVER EEN STEEN STRUIKELEN. KOM IK DAAR OP MIJN EIGEN BRUILOFT MET ZO'N BLAUW OOG. NEE, MIJ NIET GEZIEN. ZEG MAAR LEKKER AF.

Wacht nou eens, Blackie. Er is een oplossing. Je moet lopende lantarenpalen hebben.

Een stuk of tien denk ik, die kunnen je dan onderweg naar je bruid bijlichten.

LOPENDE? KUNNEN ZE NOG PRATEN OOK? DAT ZOU WEL LEUK ZIJN, OF ZINGEN. HEB IK GELIJK EEN GEZELLIG MUZIEKJE BIJ ME.

Ja, precies, zingen kunnen ze ook. Het zijn namelijk tien bruidsmeisjes.

O, OP ZO'N MANIER. DAN MOET IK EERST NAAR EEN UITZENDBUREAU OM ZE



IN DIENST TE NEMEN. OEI! ER IS EEN PROBLEEM!! KOST DAT NOG WAT?

Jazeker.

EN IK HEB AL ZOVEEL UITGEGEVEN.

Weet je wat? Je vraagt of die meisjes in plaats van een salaris te krijgen, op je feestje willen komen dan kost het niks. En zij hebben een leuke avond.

JA!! GOED IDEE ZEG! NOU IK GA DAN ZOGENAAMD.HALLO, MEVROUWTJE HEBT U SOMS TIEN MEIDEN VOOR ME?

(Gaat naar een kind dat achter een tafeltje zit met een telefoon, papier en pen.)

(Leidster fluistert) Meisjes moet je zeggen.

Mevr. Hoeveel? Wanneer? Welke tijd precies? Wat moeten ze doen?

LICHT GEVEN. ZE MOETEN MET OLIELAMPJES DE WEG VERLICHTEN.

Mevr. O, juist, ja!

Dus tien meisjes, tien lampjes, olie voor drie uur. Dat kost u dus zeventien plus B.T.W.

OEI, WAT VEEL: DAT HEB IK NIET.

(Leidster fluistert) Je moet vragen of de meisjes.

O JA, KAN IK DIE MEISJES OOK IN NATURA BETALEN? IN PLAATS VAN GELD TE KRIJGEN MOGEN ZE OP HET FEEST KOMEN IK HEB EEN GAAF BANDJE GEHUURD. ER ZIJN LEUKE JONGENS OM MET ZE TE DANSEN.

Mevr. Dat is iets nieuws. Ik ga even naar boven bellen, een ogenblikje, alstublieft... De meisjes gaan akkoord. Hier hebt u het contract.

IS DAT OM OP TE ETEN?

Nee, joh! Daarop staat de afspraak geschreven. Dan kun je het niet vergeten, snap je?

ALLES STAAT OP Z'N KOP GESCHREVEN.

Omdraaien!

(Kraai draait het papier om.) AAN DEZE KANT STAAT HELEMAAL NIKS.

(wordt geholpen) Wat ben je toch een oen. Zo moet je het lezen.

O, JA ZEG! MAAR NOU KAN IK HET NOG NIET LEZEN.

Jawel!

WELNEE! WEET JE WAAROM NIET? IK KAN NIET LEZEN!!!

O, en jij wilt nog al liefst trouwen!

JAZEKER. ALLES IS NU MOOI VOOR ELKAAR. IK HEB EEN BRUID EN TIEN ZINGENDE LANTARENPALEN. GOED, HE?

Prima, dan kan ik dus nu met het verhaal beginnen, Mister Black, alles okay?

YEP, ALLES GEREGLD. IK KRIJG NOU AL DE ZENUWEN DAT IK MIJN BRUID MOET KUSSEN.