



## 20. Slechte vrienden

In opa Krentenbols dagboek nummer twee zit een leuke foto geplakt. Er staan drie lachende kinderen op en een ondeugende opa, te midden van honderden lucifersdoosjes. Deze foto wordt de vriendenfoto genoemd. Dat komt zo.

'Stefan, hé Stefan!' roept Carl, een grote jongen, die met zijn vrienden bij de patatzaak staat te ronken met zijn scooter. 'Mot je nog effe een rondje?'

Nou, daar is Stefan natuurlijk wel voor te vinden. De laatste tijd is Carl zo'n beetje zijn vriend. Stefan is daar best trots op. Soms krijgt hij wel eens een zakje patat. En af en toe, net als nu, mag hij zomaar achter op zijn scooter rijden. Samen toeren ze wat rond en stoppen dan weer voor de patatzaak.

'Mag ik even je helm op?' bedelt Stefan. Carl knikt. Hij deelt wat sigaretten uit aan anderen.

'Ook eentje?' vraagt hij joviaal aan Stefan. Die krijgt een vuurrode kleur. Stel je voor. Carl doet net alsof hij al groot is. Verlegen schudt hij van nee en zet dan maar gauw de helm op.

Als opa thuiskomt van boodschappen doen, ziet hij Japie op het paaltje voor zijn huis zitten.

'Hallo, opa,' groet Japie wat timide. 'Wilt u soms mijn vriend zijn? Ik heb niemand om mee te spelen.'

Opa begint te lachen. Kan een oude opa zoals hij, zomaar een vriend zijn van die leuke Japie? Wat een eer, zeg!

'Oké gabbertje,' zegt hij vrolijk, 'Kom binnen. Je lust zeker wel een kop thee en een krentenbol, hè?' Japie glundert. Nou wordt zijn middag toch nog goed. Och, hij had gehoopt met Stefan en Shirley te gaan spelen, maar Stefan heeft het de laatste tijd veel te druk met die grote jongens...

Het wordt echt een fijne middag, want opa haalt al zijn oude lucifersdoosjes tevoorschijn die hij ooit heeft gespaard en dat zijn er honderden. Als ze die hebben bewonderd, bouwen ze er een grote stad van. Tegen vieren komen Stefan en Shirley ook binnenvallen.

'Hé, Japie.' zegt Stefan, 'Ga je nog mee voetballen?'

'Nee,' antwoordt deze met een knipoogje naar opa.

'Ik heb het veel te druk met mijn nieuwe vriend, hè, opa?'

Begrijpt Stefan waar Japie op doelt?



Hij doet net of hij niets heeft gehoord en duikt net als Shirley neer bij de doosjes. Wat veel, zeg!

Als moeder hen na een tijdje op komt halen, vraagt opa haar om een foto te maken voor zijn dagboek.

'En daar moet dan iets onder komen te staan.' zegt hij nadenkend. 'Wat denken jullie van: 'Een vriend is iemand die het fijn vindt om met je te spelen?'

Daar is zijn nieuwe vriend het roerend mee eens.

Vraag 1: Wat is een goeie vriend?

Vraag 2: Waarom kan Stefan beter geen vrienden zijn met die grote jongens?

Vraag 3: Kunnen grote mensen ook vrienden zijn van kinderen?