



23. Zoals jij

Zoals jij is er maar één.

Zoals jij kijkt, kijkt er geen.

Zoals je lacht, je handen zo zacht.

Jij bent uniek en heel speciaal, zoals je brabbelt in

babytaal...

Eenmaal ging je hartje kloppen, eenmaal gingen je

voetjes schoppen.

Eenmaal geschrei en daar was jij!

Jij bent uniek en heel apart al ben je blank of bruin of

zwart.

Wie heeft jou zo mooi geweven?

Wie heeft jou zulk haar gegeven?

Zeg eens gauw: Wie maakte jou?

Jij bent uniek en heel bijzonder en voor mij ben jij een

wonder.

Eens was jij een heel klein popje. Eens zo groot als een

speldenknopje.

In het begin een heel klein ding.

Jij bent uniek en exclusief.

Zelfs als je huilt ben je nog lief.



En nu word je zonder vragen in de gemeente
opgedragen.

Kijk maar tevreden, de zegen krijg je mee.

Jij bent uniek en buitengewoon, want... voor jou gaf God
zijn zoon!