



55. Verliefd

De zon schijnt vandaag zo lekker warm op opa's blote koppie, dat hij een goed idee krijgt. Hij sleept zijn oude tafeltje naar buiten en ook de keukenstoel. Zo, met een kopje thee en een lekkere krentenbol, gaat hij zitten schrijven in het dagboek. Het wordt een gedicht, met een stompje potlood geschreven. Af en toe likt opa even aan het potloodpuntje en denkt na.

'Lieve Stefan en Shirley. Hier is mijn lentegedicht. Ik hoop dat jullie het kunnen waarderen.

Mijn kersenboom.

Ze danst maar in mijn tuin.

Haar ene been is bruin.

Haar jurkje rose en wit...

Dat ik er verbaasd naar te kijken zit.

Ze maakt me happy en blij,

Die kersenboom van mij.

p.s. Schrijf gauw terug, a.u.b. Opa.

Hij plakt er nog een bloemetje bij en geeft het dagboek later in de middag mee aan zijn dochter.

Stefan zit achterin de klas rustig z'n taalwerk te maken als hij plotseling hoort fluisteren: 'Pst! Stefan, geef eens door!'

Het is Sheila, die een briefje heeft geschreven voor Ernesto. Stefan kijkt even naar de meester, maar die merkt niks. Natuurlijk wil Stefan eerst zelf weten wat erin staat. Hij leest: 'Lieve schaat. Zullen we op schoolrijs naast elkaar gaan zitten. Schrijf een lang antwoord.'

Stefan schuift het briefje met een grijns door en kijkt naar de reactie van Ernesto. Die krabbelt een antwoord terug, wat weer via Stefan verstuurd wordt. O, moet je zien! Stefan proest het bijna uit van de lol, want er staat inderdaad een lang antwoord, namelijk: 'Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!' Wat een goeie.

Thuisgekomen vertelt hij de mop aan moeder. Die moet er ook om lachen. 'Ben jij wel eens verliefd?' vraagt ze.



'Wel geweest...' peinst Stefan. 'Weet u wel op Moniek. Dat was nog in de tijd dat ik zo netjes was op m'n kamer. Ik dacht: 'Stel je voor dat ze hier in huis komt en mijn kamertje wil zien.' Maar nou ben ik op niemand.'

Shirley komt ook de kamer binnen.

'Mam, wanneer krijg ik weer eens nieuwe kleren. Alles wat ik in de kast heb hangen is stom, stom, stom!'

'Ben jij soms verliefd?' lacht Stefan.

Shirley staat hem met open mond aan te kijken. Hoe weet Stefan dat? Moeder geeft het gesprek maar gauw een andere draai.

'Opa's dagboek is gekomen.'

Stefan en Shirley storten zich erop. Wat zou erin staan voor grappigs? Opa heeft altijd weer wat leuks. Maar, o help! Ze lezen het al. Opa is ook al verliefd... Op de kersenboom nota bene.

Vraag 1: Wat voel je als je verliefd bent?

Vraag 2. Kun je er ook met God over praten?