



An. 001 De visser

Er was eens een visser, die niets meer aan zijn geloof deed. Hij ging op zee vissen met zijn vrienden, allemaal ongelovigen. Ze kwamen in en hevige storm terecht.

In uiterste nood smeekten de zeelui de ex-gelovige om toch te bidden om redding.

Hij bad: 'O God, ik heb nu al vijftien jaar niet gebeden, help ons alstublieft. Als u ons veilig aan wal brengt, zal ik U, dat belof ik, de volgende vijftien jaar niet meer lastig vallen.'