



An. 004 Het dode kooltje

Een Schot, die drie weken niet in de kerk was geweest, werd bezocht door zijn predikant.

Zwijgzaam, zoals Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen een tijdlang bij het vuur en rookten hun pijp.

Tenslotte boog de predikant zich voorover, pakte de tang, nam er een gloeiende kool mee uit het vuur en legde die apart op de haard. Samen keken ze hoe alle vuur en warmte eruit verdween, tot het kooltje dood en donker was.

Het gemeentelid stond op, gaf zijn dominee een hand en zei: 'Begrepen, dominee. Tot zondag.'