



De bodywarmer

Ik heb een bobbiewarmer, roept David blij. Kijk eens, oma. Zo, lacht oma. Wat ben jij een stoere bink, David. Ze bewondert David van voren en van achteren. De rode bodywarmer en de blauwe pet met de grote klep. Die pet staat scheef op Davids hoofd.

Pappa heeft ook een bodywarmer hoor oma. Een zwarte. En mijn pappa is heel sterk. Hij kan bomen op de treinrails leggen. En hij kan mij heel hoog optillen aan mijn voeten. Goed zeg! antwoordt oma met een glimlach. Doe nou je bodywarmer maar uit en hang hem op de kapstok. Nee, David houdt hem aan. De hele dag. En 's avonds in zijn bed ligt David te slapen met zijn bodywarmer over zijn pyjama. Oma en opa kijken nog even om het hoekje van de deur. Ze zijn zo dankbaar dat God hen zo'n leuke kleinzoon gaf.