



De Christusdoorn

Er staat een prikplant op

de vensterbank. Aan de stelen zitten rondom stekels. Niet aankomen, Miep, zegt David. Dat doet au! Er zitten ook kleine rode bloempjes aan. Fanka kijkt met haar vergrootglas naar de prikplant. Maar David vraagt: Mamma hoe heet die plant. Een Christusdoorn zegt moeder. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing droeg hij een doornenkroon. Daarom heet die plant zo. De bloempjes lijken net druppels bloed. Zie je wel? Fanka en David kijken vol verbazing naar de Christusdoorn. Ook kleine Miep staat verwonderd te kijken. Ze heeft wel eens een druppeltje bloed aan haar vinger gezien. Maar nog nooit aan een plant. Wat kun je toch veel leren van de natuur!