



De Here bergt mij

De Here bergt mij in zijn hut
In de kwade dag.
In het verborgene van Zijn tent.
In de kwade dag.
Hij stelt mij hoog, hoog op de rots.
Op de veilige rots.
Daarom heft mijn hoofd zich op.
En breng ik Jezus lof.

De Here bergt mij in zijn hut Josine

Piano

De Here bergt mij in zijn hut in de kwade dag. In het verborgene van zijn tent

in de kwade dag. Hij stelt mij hoog, hoog op een rots, op een veilige rots, daarom

heft mijn hoofd zich op en breng ik Je- zus lof