



De wereld is vol bloemen

De wereld is vol bloemen en het gras is groen
Ik duikel kopje over, wil een radslag doen.
M'n benen zijn van elastiek, de bal is rond.
Dankuwel, Here God, 'k ben gezond!

De wereld is vol bloemen en de lucht is blauw.
't Is net of Jezus zeggen wil:
Ik hou van jou!
'k Krijg helemaal de kriebels en ik spring in het rond.
Dankuwel, Here God, 'k ben gezond!

De wereld is vol bloemen en de grond is bruin.
Een vogel zit te fluiten in de achtertuin.
De wind waait door m'n haren en ik dol als een hond.
Dankuwel, Here God, 'k ben gezond!



Verkoop verboden. Bij publicatie bron
vermelden. Verhalen wijzigen niet toegestaan.

Bijbelverhalen
een site vol verhalen
<http://www.mjbijbelverhalen.nl>

(C) Josine de Jong

www.bijbelverhalen.nl

