



Familieband

Geluksblaadje



Ik wens dat je positieve aandacht krijgt, dat mensen je echt zien zitten, dat ze je niet voorbijlopen alsof je lucht bent. Ik wens dat ze je uitnodigen voor een party of een gezellig avondje kletsen. Ik wens dat je alle verdriet van vroeger zult kunnen vergeten, de eenzaamheid, de afwijzingen, de ontrouw, de mooie beloftes die nooit nagekomen zijn, dat iedereen maar van je profiteerde zonder er iets voor terug te geven. Ik wens dat je in een sociale groep komt, waar onderlinge warmte heerst, kameraadschap, een soort fijne familieband. Echt het allermeest wens ik je toe, dat je mijn Vriend Jezus leert kennen, die ook jouw vriend wilt zijn. Hij heeft een zwak voor losers en underdogs, voor outcasts en outlaws. Hij nodigt je uit voor zijn Feest. **WEES NIET BANG, GELOOF ALLEEN!**