



Geld

Geluksblaadje

Jij hebt ingezien, dat geld verdienen en rijk worden toch niet alles is, dat een mooi lichaam en slimmigheid toch niet blijvend bevredigt. Daar ben ik blij mee. Zo af en toe flitst het door je heen: "Waarom ben ik eigenlijk op deze wereld?" Zie je, dat verheft je nou juist boven de dieren. Tjongejonge, wat ben ik blij met jou. Weet je wat? Ik spreek een wens over je uit... Ik wens dat je



een schat zult vinden die nooit opraakt, die niet devalueert met de dollar of de euro. Dat je een soort erfenis zult krijgen, die je in een klap op de lijn van koningen, prinsen en miljonairs zet. Maar ook wens ik dat je met die schat anderen gelukkig kunt maken. Echt, ik wilde wel dat je mijn Bankdirecteur leerde kennen, Hij geeft de hoogste rente. Hij heeft trouwens al een rekening voor je geopend. Jouw schulden betaalde Hij met zijn bloed, nota bene! Ga gewoon on line met Jezus, die zei: **ALS JE DORST NAAR ECHTHEID, KOOP DAN VAN MIJ ZONDER GELD EN VERZAMEL JE SCHATTEN IN DE HEMEL.**