



Geschenken van God 2

Je gunt je vaak geen tijd om al Gods cadeaus te ontvangen, uit te pakken en ervan te genieten.

Het is goed, dat je weer bij je Hemelse Vader gekomen bent, want er ligt weer een geschenk klaar waar over nagedacht is.

“Mijn lieve kinderen, dit cadeau heb je in deze week heel hard nodig. Ja, keer het maar eens om en om en bedenk waar je het voor zult kunnen gebruiken. Het is een hemels krachtvoer, genaamd INLEVINGSVERMOGEN. Je kunt ervan nemen zoveel je wilt. Door middel van dit inlevingsvermogen zul je begrijpen waarom mensen handelen zoals ze doen. Sommigen hebben een slechte start gehad, anderen zijn gewond of gekwetst. Met mijn inlevingsvermogen kun je peilen wat de ander nodig heeft als je aan het evangeliseren bent. Je begrijpt waarom mensen zich afzonderen, zich anders voordoen dan ze zijn, opscheppen of grove taal gebruiken. Waarom komt er verkoeling in de verhouding? Waarom huilen baby's en willen tieners de verkeerde kant heen gaan? Waarom is je moeder altijd ontevreden en maakt je familie ruzie? Veel begrijpen is veel vergeven. Ik heb hen lief en wil dat door jou heen aan hen tonen. Dit inlevingsvermogen komt rechtstreeks uit mijn hart. Ontvang het. Wat zul je er prachtige resultaten mee bereiken.
Want mijn naam is De Genadige.”