



Hoe belangrijk is een gehandicapt kind!

Terry zou er bijna niet meer geweest zijn. Bij zijn geboorte zei de dokter tegen zijn ouders, dat hij waarschijnlijk de eerste maand niet zou overleven vanwege 'cranial stenosis', een te vroege sluiting van de fontanellen). Zijn moeder heeft dagenlang biddend met het kind heen en weer gelopen in de kamer. Ze bad: "Vader, als u hem laat leven, zal ik Terry aan u teruggeven als uw dienaar." De Heer hoorde haar roepen en genas haar baby op wonderbaarlijke wijze. Terry gelooft nu dat hij niet alleen de gift van het leven van God heeft gekregen, maar ook een speciale gave voor muziek. Op de leeftijd van drie jaar zette Terry's moeder hem op de pianokruk om hem bezig te houden, terwijl zij de kleintjes verzorgde. Terry begon al gauw de noten te zoeken van het liedje "Jesus loves me, that I know", een liedje dat hij op de zondagsschool had geleerd. Hij ging snel vooruit. Toen hij vijf was speelde hij al zijn eerste solo in de kerk. En zijn muzikaliteit ontwikkelde zich snel. Hij werd pianist van de kerk op zijn elfde. Hij won de ene prijs na de andere op nationaal niveau in zijn denominatie gedurende zijn tienerjaren. Terry McAlmond is getrouwd, heeft een vrouw en vier fijne kinderen gekregen. In Colorado Springs leidt hij duizenden in aanbidding voor God. Veel cd's zijn er van hem uitgekomen. En er gebeuren geweldige dingen tijdens zijn conferenties in o.a. het World Prayer Centre, genezingen en bevrijdingen, Zo belangrijk is het leven van een kind, dat het bijna niet haalde.