



# Huis

## Geluksblaadje



Ik wens je het allerbeste toe, vooral een zinvol leven. Ik wens, dat je de moed zult vinden om te leven, dat je weet waarom je op deze wereld bent. Ik wens dat je nooit zult uitroepen: 'Was ik maar nooit geboren!' Ik wens dat je de dag van de kleine dingen niet veracht, een glimlach, een leuke kaart naar iemand gestuurd of van iemand ontvangen, een kopje koffie drinken op een terrasje, een zonnestraal die je kamer binnendringt, een poes op de vensterbank. Ik hoop dat je een groot geloof hebt, dat alles goed zal komen. Dat er iemand is die van je houdt en op je let. Iemand, die er naar verlangt dat je bij Hem kind aan huis zult zijn. Ik wens met heel mijn hart, dat je mijn vriend Jezus leert kennen, die gezegd heeft: **IN HET HUIS VAN MIJN VADER ZIJN VEEL WONINGEN, IK GA HEEN OM VOOR JOU EEN PLAATSJE KLAAR TE MAKEN.**