



ILL. 028 Grapje

Er was eens een jager die op jacht ging met een groot jachtgeweer.

Hij liep langs de bosrand. Plotseling stond hij oog in oog met een beer.

De jager schrok erg en bad: 'O God, laat de beer christelijk worden.'

En ja hoor! De beer zakt door zijn knieën en doet zijn poten samen. De jager hoort hem in zichzelf brommen.

'Wat zou hij bidden?' denkt de jager en sluipt voorzichtig naderbij.

Dan hoort hij: 'Here, zegen deze spijs, amen.'