



Jaloers

David vindt het leuk om 's morgens vroeg bij opa en oma in bed te kruipen. Hij gaat dan lekker tussenin liggen. St! zegt oma. Opa wil nog een beetje slapen. David krijgt een boekje met plaatjes en een verhaal van Jozef. Zachtjes slaat hij de bladzijden om. Oma, bedelt hij, wilt u voorlezen? Oma heeft nog slaap. Ze doet het niet. David kijkt naar de plaatjes.

Hij kent het verhaal wel. Het gaat over Jozef. De broers gooiden hem in de put. Even later begint Miep te huilen. Ze wil er ook uit. Kom maar hier, kleine pop. Miep trappelt met haar benen en lacht. Lekker slaapt, zegt ze. Miepje mag ook even in bed. Ze gaat bovenop het kussen zitten. Ze trekt het boekje uit David zijn handen. Nee, gilt die. Geef hier. Weet je waarom David zo boos is op Miepje? Niet om het boekje, hoor! David is jaloers. Net als de broers van Jozef. Want opa en oma kijken meer naar Miep dan naar hem. Gelukkig merkt opa het. Hij gaat lekker even met David stoeien. Dan gaat de jaloersheid weer weg.