



## Keuzes & principes

### Geluksblaadje



Ik wens je kracht toe, als je zwak bent, een opkikker als je down bent, een scheut energie als je moe bent. Ik wens dat je geen krachtpatser zult zijn, maar gevoelig voor de noodkreet van het zwakke, dat je durft te huilen als dingen je teveel worden, maar ook dat je durft te dansen als je blij bent. Een gewoon echt mens, puur en integer. Dat je keuzes maakt en achter je principes staat, voor je mening uit durft te komen en daarbij toch niet fanatiek wordt. Ja, dat wens ik echt voor je. Maar het allermeest wens ik voor je, dat je het Hart van het Heelal zult kunnen bereiken, het Grote, Liefdevolle, Gulle Hart, dat klopt voor zieken, zwakken, eenzamen, kinderen, verdrukten en vertraptten, openbaar geworden in mijn vriend Jezus.

**TOEN HIJ DE MENSENMASSA ZAG, WERD HIJ MET ONTFERMING BEWOGEN!**