



Kind

Geluksblaadje



Je hebt een kind gekregen en je hebt je verwonderd! Eigenlijk kon je geen woorden vinden om dit te beschrijven. Nieuw leven, zo perfect ontworpen, zacht, roze, warm, met een kloppend hartje en een zoekend mondje. Een kort moment flitste het door je heen: "Dit kan toch niet zo maar ontstaan zijn, er zit een Denker achter!" Voor dit moment wil ik dan ook een bijzonder cadeautje geven. Een wensje. Ik wens dat je de kracht krijgt dit mensje op te voeden volgens goede normen en waarden. Ik wens dat dit kindje een goede gezondheid, een helder verstand en sociaal gevoel zal krijgen. Ik wens dat je zult zeggen: "Kind, ik blijf bij je hoe dan ook, als je lastig bent of als je geniet, als je huilt of als je vrolijk bent, als je angstig bent of me uitdaagt, zo veel als menselijkerwijs mogelijk is." Dit is wel haast het grootste geschenk wat jij je kind kunt geven. En wacht even, hier komt mijn allergrootste wens... Ik wens, dat je, niet alleen een relatie met je kind, maar ook met de Hemelse Vader zult krijgen, want Hij belooft: IK HEB JE LIEF MET EEN EEUWIGE LIEFDE. IK ZAL JE RAAD GEVEN EN ALTIJD BIJ JE ZIJN.