



# Kracht

## Geluksblaadje

Ik wens dat je mooie herinneringen krijgt, dat alle nare dingen die vroeger gebeurd zijn, hun macht over jou verliezen, dat je eraan zult kunnen denken, zonder pijn en woede. Ik hoop dat je



zult kunnen loslaten, dan zul je zelf ook losgelaten worden, dat je vergeven kunt wat ze je hebben aangedaan, want een bitter mens wordt lelijk. Ik wens dat je de kracht krijgt om genuanceerd te denken over mensen die je iets aandoen, toch open te blijven, je toch kwetsbaar te kunnen opstellen, zonder dat je verhardt. Deze wens lijkt onmogelijk, maar daarom wens ik met mijn hele hart, dat je uit de Bron zult kunnen scheppen waaruit vergeving opwelt, Jezus. Hij zegt: IK BEN AL VOOR JOU GESTORVEN TOEN JIJ NOG FEL TEGEN MIJ WAS.