



# Liefde

## Geluksblaadje

Ik wens dat je vandaag eerlijke mensen tegenkomt, die niets van je willen stelen. Ik wens dat jij zelf beschermd zal worden tegen ziektes en ongeval. Dat allen die je lief zijn, veilig kunnen



leven. Ik hoop dat je mensen tegenkomt die jou de waarheid durven zeggen in liefde, als je op een foute weg gaat. Ik hoop dat je een vriend krijgt, die je nooit in de steek laat, die je accepteert zoals je bent, waar je al je problemen mee kunt bespreken. Ik hoop dat je mijn vriend Jezus leert kennen, die de waarheid is. Hij zal altijd met je zijn. Dat wens ik voor jou met mijn hele hart.

VREES NIET, WANT IK BEN MET JE. ZIE NIET ANGSTIG ROND, WANT IK BEN JE GOD.