



Naar de kinderdienst

Naar de kinderdienst gaan is leuk. Je hoort een mooie verhaal van de Heer Jezus. Je doet er spelletjes en maakt een werkje. En niet te vergeten, je zingt veel leuke liedjes. Fieke en Fanka gaan graag naar de kinderdienst. Maar op het Pinksterfeest is er geen kinderdienst.

De leiding is met vakantie. Er is wel oppas voor de baby's en de peuters. Maar niet voor de grotere kinderen. Als Fanka het hoort begint ze te huilen. Ik wil naar de kinderdienst. Oma vindt het vervelend. Ze kan er niks aan doen. Gelukkig heeft ze papiertjes in haar tas. En twee pennen. Nu kunnen Fieke en Fanka wat tekenen. Ze hoeven zich niet te vervelen. Fanka tekent een vlindertje en Fieke schrijft letters. Zij is al wat groter. Onder het tekenen horen ze toch wat de prediker zegt. God stuurde de Heilige Geest. Nu hoeft niemand zich meer alleen te voelen. Even later gaat het koor zingen. Dat is leuk. Als de kerk uitgaat zegt oma hoe vonden jullie het? Gaat wel, zegt Fieke. Mmm, zegt Fanka. Ze zijn blij dat er volgende week weer kinderdienst is. Zeker weten.