



Opa Bram heeft een idee

Fanka en Davidje zijn bij opa en oma. Ze spelen lief. Fanka legt een heleboel dekentjes op de pop. Ga maar lekker slapen, pop. En Davidje, die kleine jongen van een jaartje, pelt alle uien uit de groentemand. Wat een rommel. Na een tijdje zijn ze uitgespeeld.

Wat zullen ze gaan doen? Opa Bram weet het. Hij maakt een stapel papiertjes. Stop die maar onder de deur door, zegt opa Bram. Kijk, daar ligt die dikke David aan de ene kant van de deur. Post! roept Fanka aan de andere kant. Er komt een briefje onder de deur door. Davidje pakt het en stuurt het terug. Wat een leuk spel. Wat is het fijn om een leuke opa te hebben.