



# Parel

## Geluksblaadje



Ik wens jou echt het allerbeste. Ik wens dat je gezond zult zijn, niet alleen maar in je body, maar ook in je ziel. Dat je ogen stralen, want zij zijn een spiegel van je ziel. Dat je momenten van intens geluk ervaart, ongeacht wat de omstandigheden ook zijn. Dat alle negatieve dingen in je leven mee gaan werken ten goede. Ik wens dat je inziet dat je een parel bent van grote waarde. Ik wens dat je van jezelf zult houden zoals je bent. Dat alle verkeerde invloeden van vroeger en dat alle verkeerde uitwerkingen van foute keuzes in je leven vernietigd zullen worden. Ik wens dat je mijn Vriend Jezus leert kennen, die dat allemaal in je kan bewerken. **ZO IS DAN WIE IN CHRISTUS IS EEN NIEUWE SCHEPPING. HET OUDE IS VOORBIJGEGAAN, ZIE HET NIEUWE IS GEKOMEN.**