



ZOEK EERST

Geluksblaadje

Wat een creatief mens ben jij. Je bedenkt steeds weer nieuwe dingen, nieuwe mogelijkheden, andere melodieën en kleuren. Ik bewonder je erom. Daarom wil ik een wens voor je uitspreken. Dat zul je vast kunnen waarderen. Ik wens, dat je een bron zult zijn van mooie dingen, zodat mensen die dorst hebben naar schoonheid zich kunnen laven. Ik wens dat je creatief zult blijven, zonder gebruik te maken van geestverruimende stoffen, dat je niet door verdriet of zorgen je creativiteit verliest. Dat niet de kunst of je ego in het centrum van je leven zal staan, maar veel meer de Creator van alles, de Persoonlijkheid, die aan het begin van onze persoonlijkheid staat. Het allermeest wens ik voor je dat je Hem leert kennen, die 20.000 verschillende soorten snuitkevertjes kan bedenken.

IK BEN DE VOEDING VOOR ALLES WAT LEEFT, ZEGT JEZUS

