



Respect

Geluksblaadje

Ik wens dat je respect krijgt van je medemens, dat ze je waarderen om wie je bent. Dat ze je



graag om zich heen hebben. Ik wens dat anderen op je kunnen bouwen, dat je aan anderen doet wat je zelf zou willen dat ze aan jou doen. Ik wens dat iedereen inziet dat je een prachtig mens bent, een persoonlijkheid. Ik wens je toe dat je bij niemand in de schuld komt te staan. Dat je zult kunnen uitdelen, vrijgevig zult zijn. Bovendien wens ik dat je zelfrespect krijgt, ondanks alle vernederingen die je hebt moeten ondergaan. Een schoon en waardig mens met een koninklijke houding. Met mijn hele hart wens ik dat je mijn vriend Jezus leert kennen, die je tot koning en priester maakt.

MIJN VREDE GEEF IK JOU, MIJN VREDE LAAT IK JOU, NIET ZOALS DE WERELD DIE GEEFT,
GEEF IK HEM AAN JOU...