



Veilig

Geluksblaadje



Ik wens dat er een onzichtbare bescherming om je heen zal zijn, dat je veilig over straat kunt lopen, veilig in de bus of de metro, veilig als je thuis bent en veilig als je slaapt. Ik wens dat jij ook anderen die veiligheid gunt, dat iedereen graag in jouw omgeving wil zijn, omdat je vrede uitstraalt. Ik wens dat je een fijne relatie hebt, waarin je je veilig kunt geven. Ja, alles wat ik voor je wens is, dat je een Beschermers hebt, elk uur van de dag of nacht, die nooit ontrouw is, die jou tot volle ontplooiing kan brengen. Maar echt het allerliefste zou ik voor je willen dat je mijn vriend Jezus leerde kennen, zo sprankelend als fris water en zo betrouwbaar als een rots. Hij zegt: IK HEB JE LIEFGEHAD MET EEN EEUWIGE LIEFDE.