



Vergeving

Geluksblaadje

Ik weet dat je spijt hebt om wat er gebeurd is, dat je er steeds weer aan moet denken. Je zou de zaak terug willen draaien, maar dat kan niet. Angstige dromen doen je alles steeds opnieuw



beleven. Daarom wil ik je toch bemoedigen met een wens, om uit dit spinnenweb van zelfbeschuldiging te komen. Ik wens dat je de moed hebt je verontschuldiging aan te bieden aan degenen die je pijn deed. Ik wens, dat je het jezelf kunt vergeven. Dat je een weg vindt om opnieuw te kunnen starten met een schone lei en nu beter. Dat je nieuwe goede vrienden vindt, die je niet nawijzen met de vinger en achter je rug over je roddelen. Ik wens dat ik je aan mijn Vriend mag voorstellen, die een Meester in het vergeven is, die borg voor je wil staan. Kijk eens naar zijn handen! Zie je die lidtekens? Die zitten daar omdat Hij zoveel van je houdt. Nee, je staat er niet alleen voor, want Jezus zegt:

IK STA AAN JE DEUR EN IK KLOP. MAG IK BINNENKOMEN?