



Verjaardag

Geluksblaadje

Ik wens, dat je je verjaardag kunt vieren, omdat er mensen zijn die van je houden, die je dingen willen schenken, niet uit sociale verplichting, maar omdat ze je een prachtmens vinden. Ik hoop



dat je ook dankbaar kunt zijn en van jezelf kunt houden, een complimentje kunt accepteren en complimentjes kunt uitdelen die welgemeend zijn. Een heel grote verjaardags-taart wens ik je toe en veel kaarten. Het was een goede dag toen jij op de wereld kwam en het maakt een groot verschil dat jij bestaat. Er zijn zoveel mensen die alleen jij kunt bereiken met troost en een vriendelijk woord. O ja, ik wens het allermeest dat je het grootste Geschenk van de wereld leert kennen, dat is geen ding, maar een Kind. **ZO LIEF HEEFT GOD JOU GEHAD, DAT HIJ ZIJN ZOON JEZUS GAF, ZODAT JIJ EEUWIG ZULT KUNNEN LEVEN.**