



We houden van elkaar

Oma, ik schaamde me dood, zegt Fieke. Fieke, Fanka, Davidje, pappa, opa en oma. Allemaal gaan ze naar de kerk. Mamma blijft thuis met kleine Miep. Onderweg in de auto praten opa en pappa gezellig met elkaar. En de kinderen praten gezellig met oma. Ik schaamde me echt dood, zegt Fieke nog eens. Weet u wat pappa gisteren heeft gedaan?

Hij tekende op de beslagen ruit van de auto P hartje F. P hartje F? vraagt oma. Wat is dat? U weet dat toch wel? Dat betekent pappa is verliefd op Fieke. En iedereen kan het lezen. Daarom schaamde ik mij. Nee, zegt oma. Dat hartje betekent gewoon ik houd van je. P hartje F betekent Pappa houdt van Fieke. En dat is toch zo? We houden allemaal van elkaar. En van de Heer Jezus. Opa heeft meegeluisterd. Hij lacht. En weet je wat hij op het raam tekent? O hartje O. Fanka en Fieke beginnen te joelen. Kijk, die opa. Hij houdt van oma. O,o. Vrolijk komen ze de kerk binnen. Daar krijgen ze van veel mensen een hand. En weet je wat Fieke ziet? Boven de kansel zijn gouden letters aangebracht. Er staat: God houdt van u. Mooi hè?