

Les 1 – Jozef

Voorplaat Jozef

1. Slachtoffers en daders



2. Verleiding



3. Overwin het kwade door het goede



4. Wraak



5. God weet alles van je



6. Verzoening



Jozef is een voorafschaduw van Jezus

Hij werd de redder van zijn volk.

Jozef had een droom (Jezus heeft een boodschap)

Bespot door zijn broers (Jezus werd bespot door zijn volksgenoten)

In een put gegooid (overgeleverd aan de Romeinen)

Voor geld verkocht. Vergaf zijn vijanden

Verzoent ons met de Vader

Jozef verzamelde graan (Jezus was het brood des levens)

Jozef regeerde en Jezus is koning der koningen. Eenmaal zal elke knie zich buigen.



Lezen uit de Bijbel

Genesis 37:1-12

Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen.

Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.

Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 'Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,' zei hij. 'We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.' Zijn broers zeiden: 'Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?' Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. 'Ik heb alweer een droom gehad,' zei hij. 'Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.' Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: 'Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?' De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

Verklaring:

* van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa

Jacob had vier vrouwen. Rachel was de vrouw op wie hij verliefd was geworden. Hij had zeven jaar voor haar gewerkt. Maar zijn schoonvader had hem bedrogen en Lea als bruid gegeven. Toen werkte hij nog zeven jaar voor Rachel.

Later heeft Jacob ook nog Bilha en Zilpa er bij genomen op verzoek van Rachel en Lea.

Kringgesprek

Welke kinderen kun je niet uitstaan? Geef een cijfer van één tot tien.

opscheppers	
slome kinderen	
stiekemerds	
allochtonen	
die voorgetrokken worden door de leraar	
die uit de hoogte doen, op je neerkijken	
die slecht gekleed zijn	
die juist dure merkkleren dragen	
die altijd geintjes maken	
die door de klas heen gillen	
die de sfeer in de klas verpesten.	
?	

Vertellen

18 - Jozef in de put

Het is al laat in de middag. Over de stoffige weg van Dotan naar Hebron gaat een kleine karavaan. Het zijn kooplui uit Midian, dat zie je aan hun kleurige hoofddoeken. De kamelen en ezels zijn afgeladen met goederen: gevlochten manden, gom, balsem, ijzeren messen, hars en sieraden van been. Hun zwarte jassen wapperen achter hen aan in de wind als ze de dieren opjagen met een lange tak.

'Vort! Vort! Jujuju!'

Aan de laatste kameel is een slavenjongen gebonden. Hij is gekleed in een gescheurd wit hemd en loopt op blote voeten. Het touw striemt om zijn samengebonden handen. Treurig sjokt hij voort. Z'n voeten doen zo'n pijn, maar niemand bekommert zich daarom. Hij is immers maar een slaaf.

'Vort! Vort!'

'God van mijn vader,' bidt de jongen, 'Help mij toch! Alstublieft.'

De stoet nadert Hebron. In de verte kun je de donkerbruine tenten zien van de herdersfamilie die hier woont. O, de slavenjongen krijgt weer moed.

Hij kent de streek hier op zijn duimpje. Hij weet precies waar de waterput is en waar er in de droge tijd altijd nog groen gras te vinden is voor de schapen.

Hij kent de rotsen, waarin je je verbergen kunt voor de stromende regens. Dat komt, omdat de jongen hier eigenlijk woont. Scherp turen zijn ogen naar de geitenharen tenten. En ja. Daar ziet hij wat bekende vrouwen, wat knechten en daar... 'Vader!' schreeuwt hij hard. 'Vader, help! Hier ben ik, Jozef... Va...'

Een hand knijpt zijn mond dicht. De Midianitische kooplui willen niet dat hij zijn vader roept. Dan raken ze misschien hun slaaf kwijt.

Ach vader is de bruine grote tent binnengegaan. O, als hij eens wist... Hij zou Jozef zeker komen verlossen.

Hoe komt het eigenlijk dat Jozef, de zoon van de rijke herdersvorst Jakob, hier als slaaf wordt meegenomen? Hebben de Midjanieten hem soms gevangen?

Nee, Jozef is verkocht en nogal liefst door zijn eigen broers. Dat kwam zo...

Jozef was de lievelingszoon van zijn vader. Je zag die twee altijd samen. Tijdens de maaltijden zat Jozef aan vaders rechterhand en bij familiebesprekingen luisterde vader altijd naar de raad van Jozef.

Op een keer had vader met zijn eigen handen een mooie jas voor Jozef gemaakt. Hij zocht de beste wol uit, liet de strengen door een dienstmeisje in heel bijzondere kleuren verven... (Geel met uien schillen en rood met rodekoolsap) en ging dan zelf achter het weefgetouw zitten. Hij weefde een prachtige lap met aparte patronen.

Van die lap was Jozefs jas gemaakt. Toen hij hem voor het eerst aanhad en trots als een pauw rondstapte, werd hij door burenen en bekenden bewonderd. Wat een kunststuk!

De broers zeiden echter jaloers tegen elkaar: 'Die broer van ons wordt straal verwend.'

Nou ware die broers niet zulke besten. Ze deden soms stiekeme dingen. De mensen in het dorp klaagden er steen en been over.

Toen Jozef het merkte vertelde hij alles aan vader. Die gaf de broers een standje.

'Wij moeten leven naar Gods wetten. Liegen en stelen is verkeerd. Hoe kunnen anderen God leren kennen als jullie zo doen?' zei hij.

De broers liepen zwijgend weg. Maar onder elkaar klaagden ze: 't Komt allemaal door die verwend Jozef. Vaderskindje. Puh! Een klikspaan, dat is 'ie.'

Och Jozef was zo trots op zijn vader. Hij wilde later net zo worden als hij. Hij wilde net zo'n sterk geloof hebben. Als vader de verhalen vertelde van overgrootvader Abraham, van grootvader Isaak en van wat hij zelf vroeger allemaal had meegemaakt, dan voelde Jozef van binnen zo'n warm gevoel opkomen. O, die God wilde hij ook gaan dienen. Hij droomde er wel van. Maar wat Jozef droomde bracht hem zelf in verwarring. Hij droomde dat hij de leider van de familie zou worden. Het was zo fantastisch dat hij z'n mond niet kon houden.

'Ik heb toch zo vreemd gedroomd,' zei hij op een dag toen ze allemaal aan de maaltijd zaten. 'Ik droomde dat we schoven aan het binden waren in het veld. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. Gek, hè?'

Eén van zijn broers verslikte zich bijna in z'n wijn en een ander riep nijdig: 'Hum, hum! Wou jij soms koning over ons worden, ventje?'

'Stilte!' riep vader en iedereen at zwijgend verder. Niet lang daarna droomde Jozef weer. Ongeveer dezelfde droom. Nu ging het over de zon en de maan en elf sterren die voor hem bogen. Dat ging zelfs vader Jakob te ver.

'Kom, Jozef. Wat is dat nou voor een mal verhaal. Je denkt toch niet dat je moeder en ik voor je buigen, hè?'

Jozef haalde zijn schouders op. Tsja, hij snapte het zelf ook niet. Zouden die dromen van God komen? Het was toch merkwaardig dat hij tweemaal ongeveer dezelfde droom droomde.

En nou loopt hij hier. Weg dromen, weg rijkdom. Hij is een slaaf op weg naar een onbekende toekomst. Zijn broers verkochten hem uit haat. Ze haatten hem om zijn jas en om zijn dromen.

'Nou zullen we eens zien wat er van die Meester Dromer terecht komt.' grijnsden ze boosaardig.

O, als vader het wist.

Jozefs voeten steken en z'n rug doet pijn. De zon heeft zijn bruine armen roodverbrand. Wat zouden ze met zijn jas gedaan hebben? Verbrand? Verstopt soms? Het is maar te hopen dat de Midjanieten hem straks een andere jas of een deken zullen geven, anders wordt het flink koulijden vannacht.

'O, God van mijn vader, help mij toch. Geef dat ik straks in de nacht kan ontvluchten. Alstublieft.'

Maar zijn gebed wordt niet verhoord. Jozef gaat verder en verder van huis, want God heeft een plan met zijn leven.

GEBED

Vader, soms zijn we
slachtoffer,
Soms zijn we dader
Soms vluchten we
weg van u,
Soms komen we
nader.
Geef ons genade.

Soms zijn we schreeuwers,
Soms zijn we zwijgers
Soms zijn we helers,
Soms zijn we krijgers.
Geef ons genade.



Soms slaan we met deuren
Soms reageren we zacht,
Soms zwak en ellendig
Dan weer vol kracht.
Geef ons genade,
Vader.

Ja geef ons genade,
Vader daar boven.
Anders dan de
anderen,
Volgelingen van u.
Amen

Opdracht

Verkeersborden

Soms hebben we emoties, die in goede banen geleid moeten worden. Kun jij aangeven welk verkeersbord er bij welke emotie hoort?

1. Ik haat die sigarettenlucht.
2. Ik ga eerst aan mijzelf denken.
3. Ik draai in een kringetje rond met mijn gedachten
4. Niet gelijk reageren
5. Ik heb zo'n hoofdpijn. Laat iedereen alsjeblieft stil zijn.
6. Ik mag ook nooit wat.
7. Ik ga eerst even bidden
8. Ik ben zo blij dat ik leef.
9. Ik moet een eind maken aan die ruzie tussen mijn vriendinnen.
10. Ik voel me heerlijk en kan alles overzien. Het lijkt wel of ik gedragen wordt.
11. Hier bereik ik niks mee. Het is een doodlopende weg.
12. Ik moet teruggaan en sorry zeggen.



Tekst

Psalm 18:31

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.

Schrijf de tekst op een bord met krijt en veeg telkens een woord weg tot ze de tekst kennen.

Activiteit

Maak

Hoe heten deze mensen uit de bijbel?

Schrijf hun namen in het lege vakje



Mozes, Isaak, Jozef, Benjamin, Saul, Gideon, Simson, David

of

Vragen voor de kaartjes van het Oude Testament

In welk bijbelboek staat het scheppingsverhaal?	Genesis
In welk bijbelboek staan de verhalen van Abraham?	Genesis
In welk bijbelboek staat het verhaal van Jozef en zijn broers?	Genesis
In welk bijbelboek dat Eva en Adam beide naar Gods beeld werden geschapen?	Genesis
In welk bijbelboek staat de moederbelofte, de eerste aankondiging van een verlosser?	Genesis 3
In welk bijbelboek staan de verhalen van Mozes?	Exodus
In welk bijbelboek staan de Tien Geboden?	Exodus 20, Deut. 5
Het verhaal van het Gouden Kalf staat in...	Deut. 32
Het verhaal, dat Mozes de tabernakel opricht staat in...	Exodus 40
In welk bijbelboek staan voorschriften voor de offers?	Leviticus
Waar staat dat we niet aan waarzeggerij of toverij mogen doen?	Leviticus 19, Deut. 18, 2 Kon.17, Jesaja 8, Jesaja 47
In welk bijbelboek staan tellingen van het leger van Israël?	Numeri
In welk bijbelboek staat de priesterlijke zegen?	Numeri 6
In welk bijbelboek staat het verhaal van de twaalf verspieters?	Numeri 12
In welk bijbelboek staat het verhaal van de koperen slang?	Numeri 21
In welk bijbelboek staat het verhaal van Bileam?	Numeri 22
In welk bijbelboek staat de terugblik van Mozes?	Deuteronomium
In welk bijbelboek staat: De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen?	Deuteronomium 33
In welk bijbelboek staat over Mozes dood?	Deuteronomium 34
In welk bijbelboek staat dat Jozua Mozes opvolgt?	Jozua 1
In welk bijbelboek staat over de inname van Jericho	Jozua 5
In welk bijbelboek staat de verdeling van Kanaän?	Jozua 14
In welk bijbelboek staat: Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen?	Jozua 24
In welk bijbelboek staan de Rechters?	Rechters

In welk bijbelboek staat het verhaal van Debora?	Rechters
In welk bijbelboek staat het verhaal van Ruth?	Ruth
In welk bijbelboek staat de lofzang van Hanna?	1 Samuël
In welk bijbelboek van Saul die tot koning werd gezalfd?	1 Samuël 9.
In welk bijbelboek staat van David en Goliat	1 Sam. 17
In welk bijbelboek staat dat Saul naar de waarzegster ging?	1 Sam. 28
In welk bijbelboek staat dat David koning werd?	2 Samuël, 1 Kron. 11
In welk bijbelboek staat van David en Batseba?	2 Samuël 11
In welk bijbelboek staat dat Salomo koning wordt?	1 Koningen 1
In welk bijbelboek staat van de tempelbouw door Salomo?	1 Kon. 6, 2 Kon. 3
In welk bijbelboek staan de verhalen van Elia?	1 Kon. 17
In welk bijbelboek staan de verhalen van Elisa?	2 Koningen 2
In welk bijbelboek staat van de inname van Jeruzalem door Nebucadnessar?	2 Kon. 25, Jeremia 39
In welk bijbelboek staan de geslachtsregisters van Adam tot Abraham?	1 Kronieken 1
In welk bijbelboek staat het gebed van Jabes?	1 Kron. 4
In welk bijbelboek staat over koning Joas	2 Kron. 24
In welk bijbelboek staat van koning Hizkia's reiniging van de tempel?	2 Kron. 29
Welk bijbelboek ontleent zijn naam aan de priester Ezra?	Ezra
Welk bijbelboek ontleent zijn naam aan Nehemia, de landvoogd van Juda?	Nehemia
Welk boek beschrijft de redding van de Joden door koningin Ester	Ester
Welk boek beschrijft de ellende van Job?	Job
In welk bijbelboek staat: Ik weet dat mijn verlosser leeft?	Job 19
In welk bijbelboek staat: Ik had met mijn ogen een verbond gesloten?	Job 31
In welk bijbelboek staan alleen maar liederen?	Psalmen
In welk bijbelboek staat: Dwazen denken er is geen God	Psalm 14
In welk bijbelboek staat een lied over God als herder?	Psalm 23
In welk bijbelboek staat: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende...	Psalm 91
Welk boek is een verzamelwerk van allemaal spreuken?	Spreuken
In welk bijbelboek staat: Vertrouw op de Heer met heel je hart...	Spreuken 3

In welk bijbelboek staat: de naam van de Heer is een sterke toren?	Spreuken 18
In welk bijbelboek staat: lucht en leegte, alles is leegte?	Prediker 1
In welk bijbelboek staat: Gedenk je Schepper in je jeugd?	Prediker 12
Welk boek is het mooiste lied?	Hooglied
Welk boek ontleent zijn naam aan de profeet Jesaja?	Jesaja
In welk bijbelboek staat: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven?	Jesaja 9
In welk bijbelboek staat geschreven over het komende vrederijk?	Jesaja 11, Micha 4
In welk bijbelboek staat: Om onze zonden werd hij doorboord	Jesaja 53
Hoe heet het boek met de woorden van Jeremia?	Jeremia
In welk bijbelboek staat: de dood is door onze vensters binnengeklommen	Jeremia 9
In welk bijbelboek staat: Want ik weet welke gedachten ik over u koester, gedachten van vrede om u een hoopvolle toekomst te geven...	Jeremia 29
In welk bijbelboek staan profetieën over Moab, Damascus, Edom, enz.	Jeremia 49
In welk lied staan klaagliederen over de verwoesting van Jeruzalem?	Klaagliederen.
In welk bijbelboek staat: Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn?	Klaagliederen 3
Welk bijbelboek is genoemd naar de profeet Ezechiël?	Ezechiël
In welk bijbelboek staat: Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken?	Ezechiël 22
In welk bijbelboek staat een klaaglied over de vorst van Tyrus?	Ezechiël 28
In welk bijbelboek staat over de tempelbeek geschreven?	Ezechiël 47
In welk bijbelboek staan de verhalen van Daniël?	Daniël
In welk bijbelboek staat over de drie mannen in de brandende oven?	Daniël 3
In welk bijbelboek staat over Nebucadnessars waanzin	Daniël 4
In welk bijbelboek moest een profeet met een hoer trouwen?	Hosea 1
In welk bijbelboek staat: Komt laat ons wederkeren tot de Here...	Hosea 6
In welk bijbelboek wordt er geprofeteerd over de dag des Heren	Joël
Waar staat dat ouden dromen zullen dromen en jongeren zullen visioenen zien?	Joel 3
Waar staat dat ieder die de naam des Heren aan zal roepen behouden zal worden?	Joël 3

Welk bijbelboek is geschreven door een schapenfokker?	Amos
In welk bijbelboek staan de profetieën van Obadja?	Obadja
In welk bijbelboek staat het verhaal van Jona?	Jona
In welk bijbelboek staat dat Jezus in Betlehem geboren zal worden?	Micha 5
In welk bijbelboek staat dat God al onze zonden zal werpen in de diepten van de zee?	Micha 7
Welke kleine profeet zei: De Here is goed, een vesting in tijden van nood?	Nahum
In welk bijbelboek staat: Al zal de vijgeboom niet bloeien, toch zal ik juichen voor de Heer?	Habakuk
In welk bijbelboek staat: De Here zal zwijgen in zijn liefde, Hij zal in zijn vreugde over je jubelen.	Sefanja 3
Welke profeet schreef het boekje Haggai	Haggai
In welk bijbelboek staat over de hogepriester Jozua die aangeklaagd wordt door de satan?	Zacharia 3
In welk bijbelboek wordt voorspeld dat Jezus verraden zal worden voor dertig zilverstukken?	Zacharia 11
In welk bijbelboek wordt gezegd: Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer?	Maleachi 3

of

Spel 5 Raden wat je uitbeeldt

Nodig briefjes met opdrachten

Twee kinderen op de gang. Ze krijgen een briefje mee waarop één van onderstaande dingen staat.

Ze mogen even overleggen hoe ze het uit gaan beelden, zonder woorden, dan komen ze voor de groep. Wie raadt het? Die mag een vriendje kiezen om de volgende opdracht te gaan uitbeelden.

1. De broers trekken Jozefs mooie mantel uit en gooien hem in de put.
2. Eva eet van de vrucht van de verboden boom en geeft ook Adam ervan. Ze verbergen zich in de bosjes.
3. Storm op het meer. Jezus slaapt en stilt de storm
4. Bloed aan de deurpost smeren.
5. Mozes slaat op de rots. Er komt water uit.
6. Mozes in het biezen mandje wordt door de prinses gevonden

of

Spel 36 Jassen maken

Verdeel de kinderen in drie groepen.

1. Een groep maakt een papieren jas van allerlei mooie kleuren. Geef hen rode plakkaatverf om later te gebruiken. Het is de jas van Jozef. (Genesis 37:31. *Toen slachten de broers van Jozef een bokje, paktten Jozefs veelkleurige mantel en dompelden die in bloed...*)

2. De tweede groep maakt een mooi duur onderkleed. Misschien zit er nog een prijskaartje op en een duur merkje. Het is de jas van Jezus. (Jezus' onderkleed was uit een stuk geweven, van boven naar beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Johannes 19:24) Geef deze groep dobbelstenen.

3. De derde groep maakt een witte jas met een prachtige kroon op de rug. Ze maken ook een palmtak. Het is de jas van de heiligen in de hemel. Geef deze groep een tekst: Openbaring: 7:9 *'Hierna zag ik (dat is Johannes) een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.'*

Na een minuut of tien komen de kinderen weer bij elkaar. Elke groep presenteert zijn jas.

De jas van Jozef wordt met 'bloed' besmeurd en het verhaal kort verteld.

De jas van Jezus wordt verdubbeld. Iemand van de groep 'wint' hem.

De witte jas wordt getoond en ook de palmtak. Een kind leest de tekst. Het is de jas die we in de hemel dragen.

TIP (Je kunt ook zelf die jassen van tevoren maken en ergens ophangen. Speel dat je in een museum loopt en laat een groepje aan de hand van de papiertjes en de spullen (verf, dobbelstenen, palmtakken) die erbij liggen aan de 'museumbezoekers' uitleggen wat dit voor een jas is. Dit kun je ook een kerk in de kerk doen na afloop. Wil je meer ideeën voor jassen, denk dan aan een purperen jas die Jezus omkreeg, de mantel van Elia, de natte jas van Petrus die uit de boot ging, enz.)

Dit spel is goed, omdat de kinderen de combinatie leggen tussen Jozef en Jezus. Jozef was een voorafschaduw van Jezus.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Wie kreeg er een mooie jas van zijn vader?	1	Ze gooiden hem in een put
2	Wat droomde Jozef?	2	Jozef
3	Wie was de moeder van Jozef?	3	o.a. dat de zon, de maan en elf sterren voor hem bogen
4	Hoe heette zijn jongste broertje?	4	Nee, hij werd verkocht aan de Ismaëlieten
5	Wat deden de broers met Jozef?	5	Jacob
6	Stierf Jozef in de put?	6	zeventien
7	Naar welk land werd hij vervoerd?	7	Twintig shekel
8	Hoe oud was Jozef toen dit gebeurde?	8	Egypte
9	Hoe heette de vader van Jozef?	9	Rachel
10	Voor hoeveel geld verkochten ze Jozef?	10	Benjamin

Antwoorden: 1-2 2- 3 3-9 4-10 5-1 6-4 7-8 8-6 9-5 10- 7