

Les 2 – Dieren in de bijbel



Lezen uit de Bijbel

Genesis 2: 1-15

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?'

'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de vrouw, 'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.'

'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. 'Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.'

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?'

Verklaring: Is het waar? Dat is twijfel zaaien. De duivel wil dat Adam en Eva God niet meer vertrouwen.

'Waar ben je?' God zoekt de zondige mens op!

Kringgesprek



Van welk dier ben je bang? En waarom?

Zou je van een slang bang zijn?

Wat vind je het engste aan een slang? Zijn koude lichaam?

Zijn gladde lange lichaam? Zijn gespleten tongtje? Zijn

giftanden? Zijn bek die zo ver open kan dat er een varkentje

in kan? Zijn kracht om je fijn te knijpen? Zijn razendsnelle

aanval? Zijn hypnotiserende ogen? Dat hij niet knuffelbaar is?

Dat hij vervelt?

Heb je wel eens een slang op een paal als teken van een arts

gezien, een esculaap?

Wat zou je doen als je wordt gebeten door een slang?

VERTELLEN

39 - Overal slangen!!

‘Mamma, mamma! Kom gauw. Neef Gilead is gebeten door een gifslang. Hij is stervende. O mam, u weet overal de juiste kruiden voor te vinden... Zoek gauw het juiste medicijn, vlug!’

Totaal ontdaan komt Rachel de tent van Aram en Tamara binnen.

Moeder schrikt vreselijk. Neef Gilead gebeten? Door een giftige slang? Dan moet ze er snel bij zijn. Ze haalt de baby van de borst en legt haar op een veilig plekje.

‘Pas goed op haar!’ zegt ze tegen Sufa, het jongere zusje van Rachel. ‘Ik kom zo gauw mogelijk terug.’

Ze grist een platte tas met gedroogde kruiden mee en duwt Rachel een kleine kruik water in handen. Zo snel ze kan rent ze naar de plek des onheils.

Maar... neef Gilead blijkt niet de enige te zijn die gebeten is. Er is niet één gifslang, maar er zijn er honderden! En die hebben even zovele slachtoffers gemaakt! Er woedt een enorme slangenplaag in de voorhoede van de karavaan van de Israëlieten. Tamara ziet hoe overal mensen staan te springen en te gillen om aan die giftige beten te ontkomen. Maar daar is geen kruid tegenop gewassen. Hier en daar liggen er al lijken op de grond.

‘Rachel, terug!’ gilt ze. ‘Blijf uit de buurt! Neem Sufa en de baby en vlucht het kamp uit.... Ik kijk of ik iemand helpen kan.’

Alsof de duivel haar op de hielen zit rent Rachel terug, hopen dat ze de slangen achter zich kan laten. Overal doodscreten en panisch gegil.

‘O God, o God, red ons, red ons van de dood!! We hebben gezondigd, vergeef ons!’

Het was begonnen toen het volk van de berg Hor was opgetrokken in de richting vanwaar ze gekomen waren. Mozes had van God de opdracht gekregen om om het land Edom heen te trekken en niet erdoorheen. Want de Edomieten waren nakomelingen van Esau en God wilde hen sparen. Een paar mopperaars hadden een grote groep aangestoken. Ze zeurden over die rotwoestijn, de hitte, de stenen, de wind, de droogte... Elke dag afzien. En dat nu al jarenlang.

Wat aanvankelijk binnensmonds gemompeld werd, groeide uit tot een protestdemonstratie richting hun leider. Mozes schrok van hun woedende blikken en hun grote bekken.

‘Hé, zeg Mozes, we zijn het nou spuugzat! Waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte weggevoerd? Om hier te creperen in deze woestijn? Is dit normaal? Geen brood, geen water...’

‘Jullie krijgen toch elke ochtend manna?’ vroeg Mozes, die een zacht karakter had, maar dat antwoord maakte hen nog bozer.

‘Die troep!!’ schreeuwden ze respectloos, ‘Daar kotsen we van, man. Die flauwe smaak... gewoon goor! ’t Is net of je een klap in je gezicht krijgt...’

En toen was het begonnen, die plaag, als straf van God, die hen tot hier toe zo geweldig had geleid. Mozes zag allemaal kleine slangen komen, vanonder stenen en rotsblokken, hun tanden vol venijn en hun ogen boosaardig fel. De gespleten tongetjes flitsten heen en weer. Er was geen ontkomen aan. De dood sloeg zijn slag!

De tranen rolden over Mozes wangen toen hij de ellende zag. Deze opstand was niet tegen hem gericht, maar eigenlijk.... tegen God zelf! Hij viel op zijn knieën en schreeuwde: ‘O Almachtige wees hen genadig en straf hen niet naar hun ongerechtigheden. Ze weten niet wat ze doen!...’

Kun je het je voorstellen, tussen al die mensen in doodsnood één persoon, die bad en pleitte voor zijn volk. Hij dacht niet aan zijn eigen leven, of hij soms gebeten zou worden, maar deed... Wacht eens even. Hij deed wat Jezus ook deed. Hij bemiddelde tussen God en de zondige mens.

‘Oi, oi, oi!’ klonk het overal, ‘Dit is onze eigen schuld. We hebben gezondigd tegen de Here.’

Tamara, die had willen helpen werd zelf ook gebeten. Ze dacht aan haar arme kinderen en gilde in doodsnood: ‘Mozes, bidt dat die slangenplaag ophoudt! Mijn arme kinderen... o God!’

Ja, hoe ging het eigenlijk met de kinderen? Rachel was als de gesmeerde bliksem naar de tent gerend. Zou ze op tijd zijn? Van ver hoorde ze Sufa al schreeuwen en de baby huilen. Ze was te laat. Een rode plek op het voetje van de baby liet zien waar een giftige slang het arme kindje had gebeten. ‘Nee!!’ schreeuwde ze machteloos. ‘Niet ons lieve zusje, Here God!’

Intuïtief voelde ze aan waar ze met het kindje naar toe moest.

‘Kom op Sufa, houdt mijn rok vast. We moeten snel zijn!’ Struikelend over stenen en rotsen renden de kinderen naar Mozes.

‘Kijk naar boven. Kijk naar de koperen slang!’

Mensen liepen met stervenden te zeulen en wezen hen op Mozes, die met een paar mannen een koperen slang op een paal omhoog hield. Dat had God hem opgedragen in antwoord op zijn voorbede. Mozes' stem was van verre al te horen: 'Kijk naar de koperen slang! Dit is Gods genade. Je zult leven...!'

Rachel zag in het voorbijgaan een vriendje die probeerde zijn bewusteloze ouders te redden. Hij tilde hun hoofd op en wees in de richting van de slang. Gelukkig, de ogen van de vader en moeder gingen open. Ze herstelden... En meer mensen vonden genezing.

Rachel aarzelde geen moment. Ze droeg haar babyzusje zo dicht mogelijk naar de koperen slang en schudde haar wakker.

'Zusje, kijk, kijk daar eens...'

Sufa ging ook meedoen. 'Zusje, kijk!'

Net toen ze dachten dat de baby het niet zou redden gingen haar oogjes open en ze keek omhoog... Gods genade kwam als een warme golf over hen heen...

Van over de heuvel kwamen twee mensen strompelend naar beneden. Het waren Aram en Tamara nog beverig van schrik. Ze leefden allemaal nog, dank zij de genade van God. Maar neef Gilead was dood.

De boodschap van dit verhaal werd doorverteld aan kinderen en kleinkinderen, duizenden jaren lang en nog steeds. 'Wij zijn zondaren. God is genadig en geeft ons leven.'

De Heer Jezus kende het verhaal ook, want in Johannes 3 staat, dat Hij er over sprak met Nicodemus. Hij zei: 'Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo moet Ik aan het kruis gaan, opdat iedereen die in Mij gelooft eeuwig leven zal krijgen.'

Heb jij al naar het kruis gekeken? Heb je vergeving gevraagd voor al je zonden? Dan heb je Gods liefde ervaren. Jezus is onze enige redding. Amen.

GEBED

Niemand heeft me leren liegen of stelen, Vader. Dat zat gewoon in me, want net als alle mensen ben ik van nature geneigd om te zondigen. Ik heb u nodig.

Niemand heeft me leren roddelen of ruziemaken, Vader. Dat doe ik uit mezelf. Daarom heb ik een redder nodig net als alle andere mensen op de wereld.



Niemand kon ons redden, Vader. Dank u wel dat Jezus gekomen is, die mij een ander mens kan maken. Dank u wel voor het grote offer.

Ik had de dood verdiend, maar u droeg mijn straf. Dank u wel voor uw genade. Amen.

Opdracht

*Scheldwoorden

Wat is makkelijker scheldwoorden vinden of complimenteuzen woorden?

Op veel scholen hoor je de kinderen voortdurend scheldwoorden tegen elkaar roepen. Ze kunnen bijna niet meer normaal met elkaar praten. Maak dit bespreekbaar. Het komt van de oude slang, de duivel. Jezus heeft iedereen lief, dus een christen moet daar niet aan mee doen.

Maak eens **een slang van scheldwoorden**. Het tweede woord begint met de laatste letter van het eerste woord.

Je kunt ook in twee groepen werken. De eerste groep verzint scheldwoorden en de tweede groep complimenteuzen woorden.

Verbrand de eerste rij.

*Niet oprecht zijn

Een slang heeft een gespleten tong. Dat wijst op twee kanten op praten. Je bent niet eerlijk. In iemands gezicht zeg je het één en achter zijn rug om wat anders. Teken eens een slangenkop en schrijf dan in twee ballonnetjes wat hierboven beschreven is. Bijv. 'Wat staat dat shirt je goed' en 'Dat shirt van haar is echt uit het jaar nul, man.' Je kunt het ook als sms-je schrijven.

*Dubbelzinnigheid

Er zijn kinderen, die achter veel woorden dubbelzinnige betekenissen zoeken. Ook veel Christelijke kinderen doen daar aan mee. Je kunt gewoon bepaalde woorden niet meer gebruiken zonder dat er iemand in lachen uitbarst. Bijv. het woord banaan of poesje, doos of muts. Denk je dat dit naar Gods wil is? Of gebruikt satan de taal om onze gedachten te beïnvloeden? Is alles waarom je lachen moet goed? Mag je wel lachen van God? Lees wat God wilt dat je doet met je tong en schrijf drie dingen op..

Titus 3:1- 5 Herinner allen eraan ... dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en menselijkheid van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered...

En in **Jak. 3:6**

Onze tong is net zo'n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Tekst

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Telkens als ze de tekst opzeggen mogen ze een lucifer aansteken en als hij uit is!! in de prullenbak gooien, of in een glas water. Lucifer betekent lichtdrager. Het is de naam voor de satan voordat hij zondigde. Wees voorzichtig met vuur.

Activiteit

- Werkblad 2a maken.
- Opvouwboekje
- touwtrekken (Er zijn twee krachten in je leven aan het werk. Wie wint er Jezus of de slang?)
- handjedrukken
- Toneelspelen: Kies uit de volgende mogelijkheden

Eva en Adam in het paradijs	Genesis 3:1-7	
Jozef en de vrouw van Potifar	Gen. 39:11-16	
David kan Saul doden	1 Sam. 24: 1-9	
De mannen in de brandende oven	Dan. 3:14-20	
Jezus in de woestijn	Mat. 4:8-12	

Bekijk het van geval tot geval

Iedereen krijgt één van onderstaande kaartjes en om de beurt geeft men antwoord. De anderen mogen erop reageren.

Je moet je repetitie leren, want je staat er niet zo best voor met je cijfers en een vriendinnetje komt vragen of je mee wil gaan naar het winkelcentrum.	Op het internet ben je in contact met een leuke jongen van 16 (althans dat beweert hij) die vraagt of je hem wil ontmoeten. In werkelijkheid is het een kinderlokker.	Je vriendinnetje gaat om met een knappe jongen die haar allerlei dure cadeaus geeft en je vermoedt dat hij een loverboy is. Je gaat haar nu waarschuwen.
Jullie hebben het thuis niet erg breed en je krijgt weinig zakgeld. Bij een grote drogist ligt precies de oogschaduw die je zo graag wil hebben. Het lijkt vreselijk makkelijk om mee te pikken.	Je voetbalclub heeft verloren en jij en je vrienden zijn daar boos over. Ze raken in gevecht met de politie. Er ligt een grote baksteen precies voor je voeten. Ga je hem gooien?	Je bent op een gezellig feestje van een jongen uit je klas. Het is bij hem thuis en zijn ouders zijn er niet bij. Iedereen drinkt zoete alcoholdrankjes of bier. Tot nu toe heb je nog geen alcohol gebruikt. Wat ga je doen?
Iemand neemt je mee naar een hangplek en jij bent helemaal popi. Dan bieden ze je een sigaret aan. Je wilt niet voor kinderachtig aangezien worden. Wat doe je?	Je ouders zijn nog al streng. Ze willen dat je op tijd thuis bent. Maar jij hebt wat staan dollen met een stel lui uit je klas en je bent de tijd vergeten. Als je thuiskomt vraagt je moeder waar je zo lang bleef. Als je liegt krijg je geen straf. Wat doe je?	Oma wil niet dat je bij haar thuis gaat zitten chatten, maar je doet het toch stiekem. Telkens als ze langsloopt schakel je snel over op een spelletjessite. Maar oma is ook niet gek. Ze heeft je door. Hoe klets je je eruit?

Genesis 3



**ZOALS DE DOOD ER IS GEKOMEN DOOR EEN MENS,
ZO IS OOK DE OPSTANDING UIT DE DOOD
ER GEKOMEN DOOR EEN MENS.** (I Korintiërs 15:22)



Woordraadsel

- AARDBODEM
- ADAM
- BOOM
- ETEN
- GODSOORDEEL
- KLEREN
- NAAKT
- ONKRUID
- OVERTREDING
- PIJN
- SLANG
- STERVEN
- TUIN
- VERVLOEKING
- VROUW
- VRUCHT
- ZWAARD

M	K	J	I	D	I	U	R	K	N	O	P
N	L	M	E	D	O	B	D	R	A	A	B
R	G	N	I	D	E	R	T	R	E	V	O
S	O	G	N	A	L	S	E	F	O	C	G
A	D	L	V	U	K	T	T	K	A	A	N
U	S	E	I	P	L	E	E	E	W	B	I
S	O	F	A	V	E	R	N	B	O	H	K
D	O	I	R	P	R	V	T	R	K	L	E
R	R	L	F	L	E	E	P	W	E	R	O
A	D	K	N	A	N	N	W	U	S	P	L
A	E	O	I	J	V	M	O	O	B	M	V
W	E	C	U	A	P	O	A	R	U	A	R
Z	L	R	T	H	C	U	R	V	Z	D	E
A	A	L	B	P	I	J	N	L	F	A	V



Toen God de wereld schiep was hij mooi. Adam en Eva mochten overal van eten, maar niet van de slechte boom. Ze deden het toch en verborgen zich in de bosjes.



Adam en Eva moesten het paradijs verlaten. Ze trokken de wereld in, waar allerlei gevaren op de loer lagen. Er groeiden dorren en distels... Maar God liet hen niet alleen. Hij beloofde de Messias te sturen. Dat was Jezus.



Hee het een zootje werd in de wereld

door Richard Gunther

www.ChristArt.com



Adam en Eva gingen dood, maar eens zullen alle doden weer opstaan. Ook Adam en Eva. Als Jezus weer terugkomt!



Het lam was Jezus, die ook onze zonden op zich nam. Houd je ook zoveel van hem?

God maakte warme kleren voor hen van de vacht van een lam. Door het bloed van het geslachte lam mochten ze blijven leven.

Een opvouwboekje

Vouw de bladzijde in achten. Knip de zwarte lijn in het midden in.

Je kunt het boekje nu ook laten staan door: de lange vouw in het midden wordt de bovenkant. De middelste twee panelen links en rechts van het midden worden als een dropje naar voren en naar achteren gevouwen, een punt naar voren en een punt naar achteren. Dit is het bovenaanzien.



Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Hoe wordt de duivel ook wel genoemd in de bijbel?	1	slang
2	Waar is de duivel goed in?	2	gespleten
3	Wat weet je van de tong van een slang?	3	Een koperen slang op een stok
4	Wat gebeurde er toen het volk in de woestijn ging mopperen?	4	verleiden
5	Wat moest Mozes hooghouden?	5	Leven
6	Wat zei Jezus tegen Nicodemus?	6	manna
7	Wat kreeg men als men naar die slang keek?	7	In de hel gegooid.
8	Waarover mopperde men onder andere?	8	kruis
9	Waarom is Jezus verhoogd?	9	Er kwamen allemaal gifslangen
10	Wat gebeurt er later met de duivel?	10	Zoals die slang in de woestijn verhoogd werd, zo zal ik verhoogd worden.

Antwoorden: 1-1 2-4 3-2 4-9 5-3 6-10 7-5 8-6 9-8 10-7