

Les 2 Een nieuw begin



Lezen uit de Bijbel

Rom.5:8

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Rom.6:22

Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich **nu** in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.

Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid.

Wat hebt u daarmee ge oogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. **Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.**

Zedeloosheid dat is zonder zeden, zonder goede manieren

een wetteloos leven is een leven zonder de Tien Geboden, je gaat stelen, liegen, moorden, haten en ga maar door.

Gerechtigheid dat zijn goede dingen. Recht is niet krom.

Heilig dat betekent apart gezet voor God

slaven van de zonde Je kunt de zonde niet laten, dus raak je er aan verslaafd.

ge oogst? Wat je zaait zul je oogsten zegt het spreekwoord. Als je steeds vloekt leer je anderen ook te vloeken en zo oogst je vloeken die je zelf gezaaid hebt.

Kringgesprek

Wat vind je van deze uitspraken?

1. Niemand weet of er een hemel bestaat, want er is nog nooit iemand teruggekomen.
2. Hij/zij komt wel in de hemel, want die heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan.
3. Als je dood gaat word je weer geboren als paard of zo.
4. In mijn vorige leven was ik een prinses.
5. Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje.

Vertellen

35 - De hoogste eer voor Nicodemus

'Vader, goed nieuws! Ik ben benoemd!'

Door een mooie, gebeeldhouwde deur van een sjiek huis in Jeruzalem stapt een knappe, niet al te jongeman binnen. Vol trots houdt hij een stuk perkament omhoog. Zijn benoeming tot de Hoge Raad. Het is Nicodemus. Vandaag wordt hij gekozen als een van de rechters en bestuurders van Israël.

'Mijn zoon!' roept de vader uit, 'Dat ik dat nog mag beleven. Mijn eigen zoon lid van het Sanhedrin. Ik...'

De oude man kan van ontroering niet verder spreken. Tranen rollen over zijn gerimpelde wangen. Nicodemus slaat z'n armen om hem heen. O, hij begrijpt heel goed hoe blij vader moet zijn. Hij heeft hem immers al die jaren laten studeren.

Praten, overleggen, discussiëren en dan... een oordeel vellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat men in het Sanhedrin doet. Je moet er wijs voor zijn, rijk en veel gestudeerd hebben in de Thora en de Profetenrollen. Nicodemus behoort tot de groep van de afgescheidenen, de Farizeeën, die Gods wet tot in de puntjes willen houden. Twee keer per week vasten ze. En van hun inkomen geven ze nauwgezet tien procent aan de tempel. De mensen van Jeruzalem kijken heel erg tegen hen op. Nicodemus geniet er dan ook van over de markt te lopen met zijn gebedsriemen en zijn gebedsdoek om. De lange kwasten raken bijna de straat. Met gulle hand deelt zijn slaaf aalmoezen uit.

'Wat verbeeldt die man zich wel!'

Op een spoedvergadering van de Farizeeën wordt heftig en fel gedebatteerd, met gebalde vuist zelfs en grote gebaren.

'Die man is een dwaalleraar. Hij moet geoordeeld worden!'

Wat is er aan de hand? O, het gaat over een zekere Jezus, een timmerman uit Nazaret, die predikt en wonderen doet, Nicodemus luistert eens goed naar wat er gezegd wordt. Men is vooral boos dat Jezus pasgeleden zomaar alle kooplui uit de tempel heeft gezet.

'Waar haalt hij de brutaliteit vandaan! Hij doet maar net alsof hij het hier voor het zeggen heeft,' zegt een fanatieke broeder. Nicodemus kijkt de kring rond. Iedereen lijkt wel tegen Jezus te zijn. En hijzelf? Tsja, van burens, kennissen en familie heeft hij ook over Jezus gehoord. Maar wel heel anders. Jezus sprak, zo zei men, heel wijze woorden en genas lammen en blinden. Als Nicodemus een eerlijke rechter wil zijn, moet hij dit zeggen. Maar dan is hij gelijk uit de gunst. Nicodemus durft niet.

Het is donker. De maan staat als een kleine sikkels aan de hemel. Duizenden sterren pinkelen boven de stille stad. De meeste mensen slapen al. Ergens hoor je iemand heel mooi op de dubbele fluit spelen. En in het centrum van de stad zitten nog een paar mensen op het platte dak te praten. Het zijn Nicodemus en... Jezus. Ja, Nicodemus wilde zo graag eens persoonlijk kennismaken met die wonderlijke leraar, waarover men zoveel kwaads zei. Bang voor wat de anderen zouden zeggen, is hij in de nacht naar Jezus gegaan.

'Rabbi,' zegt hij vleierend, 'Wij weten dat u een leraar van God bent, want niemand kan zulke wonderen doen als u.'

Jezus zwijgt. En Nicodemus krijgt een rode kleur, wat gelukkig niet te zien is in het donker. Ergens in de buurt wordt een deur hard dichtgeslagen en vlugge voetstappen verwijderen zich. Het is niet waar wat Nicodemus zegt. Het is gewoon vleierij. De leden van de Hoge Raad vinden helemaal niet dat Jezus van God gezonden is. Ook Nicodemus zelf twijfelt daaraan... Nadenkend schudt Jezus zijn hoofd, maakt een machteloos gebaar met zijn handen en zucht: 'Je kunt het Koninkrijk van God nou eenmaal niet zien als je nog niet wederom geboren bent.'

Er valt een stilte tussen hen. Nicodemus denkt na over dit nieuwe begrip. WEDEROM GEBOREN WORDEN. Hij neemt bedachtzaam een slokje sap en vraagt: 'Hoe kun je dan wederom geboren worden? Je kunt toch niet weer bij je moeder in de buik gaan zitten?'

'Niet uit vlees... Uit water en geest!' zegt Jezus. De woorden worden meegevoerd door de avondwind, die de toppen van de bomen laat ruisen. Uit water en geest... Uit water... Nicodemus denkt ineens aan Johannes de Doper. Die doopte in het water van de Jordaan de mensen die echt spijt hadden van hun zonden. Zou Jezus dit bedoelen?

'Rabbi, hoe dan?'

O, Jezus wil Nicodemus zo graag helpen om wederom geboren te worden, maar dan moet hij eerst worden als een kind. Hij moet aannemen wat God zegt en niet alles willen verklaren. De wind kun je toch ook niet verklaren? Je voelt hem om je heen. Daarom zegt Hij scherp: 'Bent u nou die belangrijke leraar uit Israël? Begrijpt u niet wat ik zeg? Geloof in mij, want ik ben echt nedergedaald uit de hemel...'

Oei! Die is raak! Nicodemus is geschokt. Hij, het geëerde lid van het Sanhedrin, die jarenlang heeft gestudeerd, heeft hij geen inzicht? Ineens ziet hij zichzelf zoals Jezus hem ziet. Een trotse man die denkt dat God wel blij mag zijn met zo iemand als hij. Beschaamd buigt hij zijn hoofd.

'Ken je dat verhaal van die koperen slang?' vraagt Jezus om hem te helpen. 'Je weet wel toen het volk in de woestijn door dodelijke slangen waren gebeten. Iedereen die naar die koperen slang keek werd genezen. Zo is het met mij. Ik zal aan een paal omhooggestoken worden en iedereen die naar mij kijkt zal leven.'

Nicodemus wisselt een snelle blik met Jezus. Zijn gedachten tollen door zijn hoofd. Wat Jezus hier zegt...! Of hij is de Messias, of Hij is de grootste opschepper die er bestaat...

Plotseling borrelt er grote blijdschap in hem op. Hij snapt het. JEZUS IS WERKELIJK DE ZOON VAN GOD! Met beide handen tegelijk geeft hij een klapje op z'n knieën, staat op en zegt stralend: 'Rabbi U bent werkelijk van God gezonden.' Nu is het wel echt gemeend. Jezus pakt de uitgestoken hand, loopt met hem mee naar de deur en zegt: 'Beste vriend, onthoudt een ding heel goed: GOD HEEFT U LIEF. Hij heeft de hele wereld lief, ZO LIEF DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT NIET VERLOREN ZAL GAAN, MAAR EEUWIG LEVEN ZAL ONTVANGEN.'

'Vader! Vader!'

Weer bezoekt Nicodemus zijn oude vader. En weer heeft hij iets heel belangrijks te melden. De HOOGSTE EER IS HEM TE BEURT GEVALLEN. Nicodemus is een kind van God geworden!

Gebed

Heer Jezus, u zegt dat we wederom geboren moeten worden, maar we snappen nog niet zo best wat dat inhoudt. Leert u ons.

Heilige Geest, we zien u niet, maar we willen u ervaren. Laat niets ons in de weg staan om te voelen dat we Gods kind zijn.



Hemelse Vader wat een wonder bent u. U troost ons, u leidt ons u leert ons en bevrijdt ons. Dankuwel. Amen.

Vader, wilt u alstublieft als een vader voor ons zorgen. Eigenlijk nog beter, want een aardse vader is beperkt, maar u niet.

Opdracht

Schrijf je eigen naam op de stippeltjes en hang de kaart boven je bed.

<p>Joh. 3:16</p> <p>Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.</p>  <p>©teacherhelp.org 2007</p>
<p>Joh. 3:16</p> <p>Want God had zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.</p> 

Tekst

Romeinen 10:13



Ank = ied



- m - r de



r = n



p = v de Heer



-m



en = t



b=z



- d

houden



b=w

Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Romeinen 10:13

Activiteit

* Bijbelboekenkaartjes NT

	MATTEUS		MARCUS
	LUCAS		JOHANNES
	HANDELINGEN		ROMEINEN
	1,2 KORINTIERS		GALATEN
	EFEZIERS		FILIPPENZEN
	KOLOSSENZEN		1,2 TESSALONICENZEN

	<p>1,2 TIMOTHEUS</p>		<p>TITUS</p>
	<p>FILEMON</p>		<p>HEBREEEN</p>
	<p>JAKOBUS</p>		<p>1,2 PETRUS</p>
	<p>1,2,3 JOHANNES</p>		<p>JUDAS</p>
	<p>OPENBARING</p>		

Wat kun je doen met de kaartjes van de bijbelboeken?

Het is een leermiddel.

Voorbereiding: Knip ze uit, als het kan allemaal even groot. Plastificeer ze en stop ze in twee doosjes. Je kunt ook elastiekjes doen om bepaalde groepen, dan is het minder werk.

Mogelijkheden:

1. Sorteren, rubriceren. Tora, profetische boeken, evangeliën, enz. Pak eens het laatste boek, pak eens het eerste boek van het N.T....
 2. Op volgorde leggen, een paar boeken, meer boeken, veel boeken.
 3. Een spel met groepen die tegen elkaar spelen. Leg de kaartjes aan het ene eind van een zaal. De groepen staan aan het andere eind, lekker rennen en de opdracht doen. Haal eens een bijbelboek over een vrouw, bijv.
 4. Leren. Leg een aantal kaartjes ondersteboven. Kun je nu nog de rij opzeggen?
- Vragenlijst. Op een gemeenteavond of thuis, misschien wel alleen voor jezelf de bijbesloten vragenlijst doen, om beter in de bijbel thuis te raken.

Ik wil een volgeling van
Jezus zijn. Hij was
als kind gehoorzaam aan
zijn ouders



Hoe je een fijn
leven kunt krijgen



door Richard Gunther

www.ChristArt.com

Als je ziet dat er iets gedaan
moet worden steek dan even de
handen uit de mouwen



Als je ziet dat anderen met
elkaar vechten doe ze dan niet
na.

Als iemand ziek is, laat dan
merken dat je om hem of haar
geeft.



Streef niet van een ander en
lieg niet tegen elkaar.

Als iemand iets aardigs
voor je doet, bedank hem
of haar dan!



Een opvouwboekje

Vouw de bladzijde in achten. Knip de zwarte lijn in het midden in.

Je kunt het boekje nu ook laten staan door: de lange vouw in het midden wordt de bovenkant. De middelste twee panelen links en rechts van het midden worden als een dropje naar voren en naar achteren gevouwen, een punt naar voren en een punt naar achteren. Dit is het bovenaanzien.



* Een kinderproclamatie maken.



*



Spel 14 Mystery guest

Nodig: een laken of grote doek

Er komt iemand binnen, met een doek over zich heen. Hij/zij wordt op een stoel gezet. De kinderen gaan hem/haar een vraag stellen. De leidster wijst telkens een vrager aan. De gast mag alleen ja of nee zeggen.

Wie weet het eerst wie het is? (beloning) Hierna kan men evt. de persoon interviewen over zijn werk of taak in de gemeente.

Er komt iemand binnen, met een doek over zich heen. Hij/zij wordt op een stoel gezet. De kinderen gaan hem/haar een vraag stellen. De leidster wijst telkens een vrager aan. De gast mag alleen ja of nee zeggen.

Wie weet het eerst wie het is? (beloning) Hierna kan men evt. de persoon interviewen over zijn werk of taak in de gemeente.

Het kan ook de vader/moeder van één van de kinderen zijn. Of iemand die een bijbelse persoon voorstelt.

***Van zessen klaar.**

Ga met een groep om de tafel zitten. Gooi met de dobbelsteen. Als je zes gooit moet je iets over jezelf vertellen. Als je één gooit moet je iets over een kind uit de groep vertellen. Als je drie gooit moet je iets over God vertellen. Als je drie keer drie gegooid hebt ben je winnaar.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Wanneer kwam Nicodemus bij Jezus?	1	tweemaal
2	Welk bijbelvers wordt het meest gebruikt voor evangelisatie?	2	Op het platte dak
3	Hoe vaak moet je volgens Jezus geboren worden?	3	's nachts
4	Wist Nicodemus veel over de bijbel, het Oude Testament?	4	Ja, hij was een wetgeleerde
5	Waar zaten Jezus en Nicodemus te praten?	5	Johannes 3:16
6	Word je een Christen door veel naar de kerk te gaan?	6	Nee, je moet Jezus' offer aanvaarden.
7	Is veel in de bijbel lezen niet genoeg om in de hemel te komen?	7	Nee. Christelijke ouders hebben is fijn, maar je wordt alleen een christen als je er zelf voor kiest.
8	Word je een Christen door in een christelijk gezin geboren te worden?	8	Nee, je kunt de hemel niet verdienen.
9	Word je een Christen door goed je best te doen en de Tien Geboden te houden?	9	Als je weer zondigt moet je je zonden belijden en danken dat Jezus je vergeeft.
10	Als je Jezus hebt aangenomen als je verlosser en je doet toch weer iets fout, ga je dan weer verloren?	10	Niet door bijbellezen. Je leert er wel de weg naar God door kennen, maar je moet wederom geboren worden.

Antwoorden: 1- 3 2-5 3- 1 4-4 5-2 6- 7-10 8-7 9-8 10- 9