

# Les 2 Kerst

## Lezen uit de bijbel Matt. 1: 18-26



De afkomst van Jezus Christus was als volgt.

Toen zijn moeder Maria al verloofd was met Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze in verwachting te zijn door de heilige Geest.

Haar man Jozef, die een goed mens was, wilde niet dat iedereen over haar ging kletsen en dacht erover om in het geheim van haar te scheiden.

Toen hij dit bedacht, verscheen hem in een droom een engel van de Heer.

De engel zei: 'Jozef, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet is gezegd: 'De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'.

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw...

En hij gaf hem de naam Jezus.

### Verklaring:

De tekst is een beetje begrijpelijker gemaakt!!

Maagd: een meisje, dat nog niet met een jongen naar bed is geweest.

## Kringgesprek



Heb je wel eens een madonna gezien? (Niet Madonna, maar een madonna)  
Een madonna is een afbeelding van Maria en het kindje Jezus.  
Hoe zou het zijn om de moeder van een beroemd kind te zijn?  
Ben je dan zelf ook belangrijk?  
Ken je mensen die tot Maria bidden?

## 17 - Maria's grote geheim (Lucas1)

Maria kan er met niemand over praten. Ze heeft iets meegemaakt... zo onverklaarbaar grandioos! 't Is een wereldgeheim. Wie zou haar geloven? Haar vader en moeder niet, haar zusjes en broertjes niet, haar verloofde Jozef helemaal niet.

Ze zouden zeggen: 'Maria, foei! Je fantaseert maar wat. Je denkt toch niet dat wij dat geloven?'

En als de mensen van Nazaret haar geheim weten, zullen ze haar misschien wel... doodgooien met stenen! Daarom zal Maria het aan niemand kunnen vertellen, zelfs niet aan haar beste vriendin. Dat is heel erg hoor! Want het nieuws is zo bijzonder, ze kan er ook niet over zwijgen. Zodoende zit ze hier stilletjes na te denken op het trapje dat de woonruimte van hun huis scheidt van het dierenverblijf. Ineens springt ze op! Natuurlijk, dat ze daar niet eerder aan dacht. Er zijn toch twee mensen die haar wel zullen geloven. Pft! Ze blaast een plukje haar naar achteren... Maar die wonen nogal ver weg...

'Slifslof, slifslof...'

Snelle voetstappen op het droge erf melden dat Anna, haar moeder eraan komt.

'Maria, waar zit je?' roept ze vrolijk. 'Ah, hier... Kijk eens wat ik zojuist voor je hebt gekocht: een mooie doek. Ja, nu je sinds een paar dagen verloofd bent met Jozef de timmerman, moet je buiten deze hoofddoek dragen...'

Anna houdt de fijne, geweven doek omhoog terwijl ze naar haar dochter toeloopt om hem weer om te doen. Maria glimlacht vriendelijk. Ze vertelt haar moeder niets van haar grote geheim. Nog niet! Later misschien.

'Bedankt mam,' zegt ze, terwijl ze met duim en wijsvinger de stof betast, 'Wat mooi! Ik zal er erg zuinig op zijn. Maar voordat ik trouw, zou ik nog graag een bezoek brengen aan tante Elisabet en oom Zacharias!'

Moeders ogen blijven vol verbazing op Maria rusten.

'Kind hoe kom je daar nou weer ineens bij? Waarom wil je dat?'

'Ik zou me kunnen aansluiten bij de rabbi en zijn familie. Zij gaan immers morgen op reis naar Jeruzalem...' antwoordt Maria snel, zonder op moeders vraag in te gaan.

Schouderophalend draait Anna zich om, pakt de schaal met boontjes, die gedopt moeten worden en antwoordt berustend: 'Nou ja, je huwelijk vindt pas na de oogst plaats... Ik zal er met vader over praten...'

Onderweg naar het dorpje in Juda heeft Maria alle tijd om de gebeurtenissen die met haar geheim te maken hebben nog eens te overdenken...

Het was op die dag dat de Romeinse soldaten een man uit hun stadje kwamen arresteren, een opstandeling. Maria had de bange kreten van de man gehoord en was naar huis gevlucht met tranen in de ogen.

'O God,' bad ze in 't halfluister van de kamer, 'zendt ons toch spoedig de Messias om ons te verlossen van de vijand!'

'Gegroet, meisje dat uitgekozen is door God. De Heer is met je!' klonk plotseling een stem achter haar. Bliksemsnel draaide ze zich om. Wie had daar gesproken? Een lichtende persoon stond zomaar in hun kamer... een engel van God...

Bevend zonk ze op haar knieën.

'Wees niet bevreesd, Maria,' stelde de engel haar gerust. 'want je hebt genade gevonden bij God. Je zult een kindje krijgen en hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste zijn en op de troon van David zitten voor eeuwig. Aan zijn Koningschap zal geen einde komen.'

Maria's mond was kurkdroog van de zenuwen. Als in een droom hoorde ze zichzelf vragen: 'Hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog niet getrouwd?'

'Maak je geen zorgen, de Heilige Geest zal het in je laten groeien.' antwoordde de engel. 'Trouwens, óók je tante Elisabet die nooit kinderen kon krijgen, verwacht over drie maanden een baby! Want Gods woord heeft kracht!' Maria sloeg haar ogen neer. Wat een boodschap! Een mens heeft tijd nodig om zoiets groots te begrijpen. Eerbiedig fluisterde ze tenslotte: 'Ik wil graag God dienen. Het is goed.'

Daarna verdween de engel...

Nu snap je natuurlijk wel waarom Maria naar tante Elisabet wou. Zij en haar man verwachtten zelf immers ook een wonder van God! O, ze zou haar voeten wel vleugels willen geven om sneller te gaan...

Elisabet zit in huis. Al bijna zes maanden komt ze bijna niet buiten. Ook zij weet niet goed hoe ze haar geheim aan haar omgeving moet vertellen. Een ding is zeker: zij en haar man krijgen inderdaad een kind. Precies zoals de engel een half jaar geleden aan Zacharias had beloofd, toen hij in de Tempel als priester dienst deed. En dat kind, Johannes moet hij heten, zal de voorloper van de Messias worden.

In de hoek van de kamer, bij het open venster, zit haar man Zacharias in een oude boekrol te lezen. Het kleitafeltje, dat ze gebruiken om met elkaar te spreken, ligt naast hem op de grond. Sinds die ontmoeting met Gabriël is hij doofstom.

Plotseling wordt de deur opengegooid. Een zee van licht stroomt naar binnen.

'Tante Elisabet!' klinkt het blij. Het is Maria.

'O, tante, ik heb het goede nieuws gehoord! Gefeliciteerd!'

Ontroerd staat Elisabet op en loopt haar nicht met uitgestoken handen tegemoet.

'Maria, meisje, ben jij daar?' Maar halverwege staat ze eensklaps stil en strijkt met haar handen over haar dikke buik. Het kindje bewéégt zo! Het is net of het ópspringt van blijdschap! Ineens weet Elisabet het! De Heilige Geest fluistert het in haar hart. Opgewonden roept ze: 'JIJ, MARIA! JIJ ZULT DE MOEDER WORDEN VAN DE HEER! Wat een eer dat je hier naar toe bent gekomen. Jij hebt ook de engel gezien! En wat goed van je om zijn boodschap meteen te geloven. Het gaat zéker gebeuren!'

Nu kunnen ze allebei hun vreugde kwijt. Ze vallen elkaar in de armen. DE MESSIAS ZAL GEBOREN WORDEN! Er komt een eind aan het lijden van hun volk. Ook Zacharias, door Elisabet op de hoogte gebracht, omhelst ontroerd zijn nicht.

En niemand vindt het gek als Maria een lied gaat zingen. De twee oude mensen neuriën zachtjes mee.

'Mijn ziel maakt de Heer groot en ik ben blij met God. Een heel gewoon meisje was ik en Hij heeft mij uitgekozen...'

# Gebed

Vader, dankuwel voor Maria, die zo'n lieve moeder was voor Jezus. Ze is een voorbeeld voor alle meisjes.

Dankuwel voor onze eigen moeders, sommigen zijn lief anderen niet. Er zijn ook moeders die zelf problemen hebben. We bidden voor hun kinderen. Geef ze een fijn leven alstublieft



Vader, wilt u ons leren wat onze taak is in dit leven. Mogen we steeds door u geleid worden. Het is soms zo moeilijk om uw stem te verstaan.

Help de kinderen die er alleen voor staan, de pleegkinderen en de wezen, de arme kinderen die op straat moeten leven.  
Amen.

# Opdracht

## Luister eens naar het Ave Maria.

Lees het volgende:

De **katholieke christenen** bidden:

*'Heilige Maria, vol van genade, de Heer is met u,*

*u bent gezegend onder de vrouwen,*

*en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.*

*Heilige Maria, moeder van God,*

*bid voor ons zondaars,*

*nu en in het uur van onze dood.*

*Amen.'*

Maar **protestantse christenen** bidden ALLEEN MAAR TOT JEZUS!



Dit is een beroemd schilderij van Maria en zo zijn er duizenden.

Misschien is Maria wel de meest geschilderde en gebeeldhouwde vrouw op de wereld.

Een beroemd lied over Maria is: Ave Maria (Dat betekent 'Gegroet Maria', dat is wat de engel tegen haar zei.) Misschien kun je het ergens vinden om naar te luisteren.

1. Maria was de liefste moeder van de wereld, anders zou God haar niet hebben uitgekozen.
2. Maria was een nakomeling van koning David, zoals was voorspeld zou de Messias de 'zoon' van David zijn.
3. Maria was een vrouw van het woord. Ze kende de bijbel, en dat was heel wat voor een meisje uit die tijd, want die gingen niet naar school. Ze kon haar kind dan ook goed begeleiden bij de opvoeding.
4. Ze was ook een goede moeder in het loslaten toen Hij zijn eigen weg moest gaan, die leidde naar het kruis.
5. Jezus hield heel veel van haar, want Hij vroeg tijdens zijn sterven aan Johannes om goed voor zijn moeder te zorgen.

**Maar zij is niet de redder, dat is Jezus alleen!**

## Tekst



Joh. 3: 16.

Want God had de wereld zo lief  
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  
opdat iedereen die in hem gelooft  
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Iemand staat voor de groep. Als die persoon zijn vuist naar achteren doet fluistert iedereen de tekst en als de vuist naar voren gaat zegt iedereen de tekst hardop op.

Of: Maak eens een leuke wijs op deze tekst met een paar kinderen samen. Luister naar elkaars liedje.

## Activiteit



**Een kaarsje voor iemand aansteken betekent voor die persoon bidden.**

Neem een teil met zand of een aantal kaarsenstandaardjes. Een grote kaars staat in het midden. Hij stelt Jezus voor: Een kind zegt: 'Ik steek deze kaars aan, als teken dat Jezus het licht van de wereld is. Hij is onze leider en verlosser.' De andere kinderen nemen elk een kaarsje en steken die aan de grote kaars aan. Ze zeggen: Ik bid dit gebed voor ..... en vraag of Jezus hem/haar wil zegenen. Als iedereen een beurt gehad heeft kun je nog een eerbiedig liedje zingen.

**Of: Bekijk de film Jezus** (Lucasevangelie) het eerste gedeelte.

**Of: een andere video** over het Kerstverhaal.

**Of:** Als je tijdig een gipsmal koopt van **een engeltje** en er een paar dagen tevoren afgietsels van maakt, kun je met de kinderen die engeltjes goud verven. Als je er een tekst onder plakt of aan bevestigt met een strik is het een leuk cadeau om aan iemand te geven.

## Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.

	Vragen		Antwoorden
1	Hoe heette de moeder van Jezus?	1	Jozef
2	Hoe heette zijn pleegvader?	2	Een engel verscheen hem in een droom.
3	Waarom liet Jozef Maria niet in de steek?	3	Anna
4	Wat betekent Immanuel?	4	Het kindje bewoog. Het sprong op van blijdschap.
5	Hoe heette Maria's moeder?	5	Gegroet Maria. Het was de groet van de engel.
6	Waar ging Maria naar toe om het fijne nieuws te vertellen?	6	Johannes
7	Wie werd de voorloper van Jezus	7	Mijn ziel maakt groot de Heer.
8	Wat deed het baby'tje Johannes in de buik van Elisabet toen Maria er aan kwam?	8	Maria
9	Wat zong Maria als loflied?	9	Elisabet en Zacharias
10	Wat betekent Ave Maria?	10	God met ons

**Antwoorden:**            1-   2-   3-   4-   5-   6-   7-   8-   9-   10-

Oplossing:    1- 8   2- 1   3- 2   4- 10   5- 3   6- 9   7- 6   8- 4   9- 7   10- 5