

Les 2 vakantie

Lezen uit de bijbel 1 Joh.1: 5 – 10



God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Verklaring:

misleiden we onszelf : dat wil zeggen houden we onszelf voor de gek

de waarheid niet in ons : liegen we

Belijden: toegeven dat je verkeerd gedaan hebt en wat je verkeerd deed.

Kringgesprek week 30

(Ong. 5 minuten)



Stel je voor dat er een echt vervelend kind in je klas zit, die door de meester betrapt is toen hij met elastiekjes zat te schieten. Zou je dan stiekem genieten als hij 'op zijn donder' krijgt?

Heb je wel eens leedvermaak gehad als je broer of zus straf kreeg van je ouders?

Heb je wel eens medelijden met losers?

81– Niemand wordt voorgetrokken

Zou Jona wel weten dat God van alle mensen houdt? Moet je hem daar nou zien zitten op de heuvel in zijn zelfgemaakte hutje. Wat kijkt hij boos, hè? Kom mee. We gaan hem even opzoeken.

Op de zuidelijke berghelling zit Jona. Hij kijkt eens naar het kleedje, dat hij die middag op de markt heeft gekocht en dan naar zijn takkenhut. Voor een paar dagen kan hij het er wel mee doen. Even een kussen maken van zijn jas, sandalen uit en dan onderuit.

Hèhè! Wat was dat warm geweest vandaag. Zijn voeten doen pijn en in zijn hoofd draaien allerlei gedachten door elkaar. Gelukkig is hij nu klaar met zijn werk. Overal is hij geweest. In alle winkels, tempels, op alle markten en pleinen en bij het grote paleis heeft zijn luide, ernstige stem geklonken. Hij heeft zijn boodschap gebracht aan rijken en armen, de leerlooier met zijn bruinverkleurde handen en de verder met zijn vlekken op zijn kleed, de moeders en de vele vele kinderen, soldaten, wevers, koperslagers. Iedereen heeft het woord van de Heer gehoord. Zelfs de koning, die net op leeuwenjacht zou gaan, is blijven staan. Jona schreeuwde tegen hem het hardst. Die roverkoning moest het maar eens goed horen en al die mensen uit die roversstad. Hij riep: 'God heeft alles gezien. Hij neemt het niet langer. De stad wordt over veertig dagen ondersteboven gekeerd.'

De koning had hem niet eens laten grijpen. 't Had hem trouwens ook niks kunnen schelen als ze hem in de gevangenis hadden gestopt. Hij moest zijn werk doen. Jona komt half overeind en kijkt het dal in. Wat een stad! Mooi gezicht zou het zijn als die instortte. Hij zat hier prima. Een groepje boeren komt langs zijn hut in rouwkleren. Ginds lopen nog meer mensen. Ook al in rouwkleren.

Jona kijkt nog wat scherper en dan ziet hij overal mensen in rouwkleren. Hij springt overeind en vraagt aan een man wat er aan de hand is.

'De koning heeft het bevolen.' zegt de man, 'Er is een profeet geweest, die gezegd heeft dat Ninevé verwoest zou worden en nu mogen mensen en dieren niets eten of drinken. Iedereen moet rouwkleren dragen.'

Jona bedankt de man, die zijn weg al biddende vervolgt: 'Wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden, God van Jona.'

'Nou nog mooier!' denkt Jona. 'Het is menens. Straks doet God het nog ook. Ja, de Heer zal alles vergeven, dan is mijn werk voor niks geweest.'

Jona wilde wel dat hij dood was. Met een boos gezicht, z'n handen onder z'n hoofd, zit hij daar tot de zon ondergaat.

De volgende ochtend wordt Jona wakker door een bromvlieg, die steeds op zijn gezicht gaat zitten. Waar is hij? O ja, in zijn hut. Wat is het hier heerlijk koel. Hij kijkt naar boven. Groene bladeren slingeren zich door de dorre takken van zijn hut. Wat is dat? Hij gaat het eens van buiten bekijken. Hé, dat is fijn! Er is een soort boompje gegroeid. Echt een wonder.

Jona gaat in de schaduw naar Ninevé zitten kijken en eet ondertussen een stuk brood en drinkt wat water uit zijn waterzak.

Er komt nog al wat gedruis uit de stad naar boven, anders dan anders. Het klinkt als een groot gehuil. Zelfs de dieren kun je horen loeien en blaten en krijsen en janken. Die hebben dorst en honger. Er trekt een lange optocht langs het paleis. Zo verstrijkt de dag en Jona wacht op Gods oordeel.

De les, die God hem de volgende dag leerde, zou hij zijn leven lang niet meer vergeten. Waar hij in zijn verdere leven ook zou komen, overal zou hij het vertellen.

De mensen die het hoorden zouden het weer doorvertellen en tenslotte zou het verhaal in de Bijbel opgeschreven worden. Het verhaal van Gods liefde voor alle mensen. Luister maar hoe het verder ging.

De boom is verdord. Hij zit vol bruine plekken. De zon schijnt door de takken heen recht op Jona's hoofd. Dan steekt er ook nog een hete oostenwind op. Jona valt bijna flauw en wordt opstandig tegen God.

'Ben je boos om die boom, Jona?' vraagt God vriendelijk.

'Ja,' schreeuwt Jona, 'Natuurlijk!'

'Die boom heb jij niet eens zelf gemaakt... Zou ik dan Ninevé niet sparen, die grote stad, waarin erg veel kleine kinderen zijn en vee?'

Zo liefdevol is onze God. Hij vergeeft ons onze zonden als wij echt berouw hebben. Hij houdt niet alleen van Turkse, Marokkaanse, Belgische, Surinaamse kinderen. Ook van jou! Niemand wordt voorgetrokken. Ik ga Hem ervoor danken. Jij ook?

Gebed

Wat heeft u veel
verschillende dieren
bedacht, Vader God.
Van al die dieren kunnen
we wat leren. Danku
voor de schepping

Jezus u wordt wel
het Lam van God
genoemd. We
denken dat een lam
zwak is, maar u zal
als Lam op de troon
zitten, omdat u uw
leven voor de
mensheid
opofferde. Danku
ervoor.



Maar als u voor ons
strijdt dan bent u ook de
Leeuw van Juda, die
waakt en koninklijk heerst
over zijn volk.
Ik erg blij dat u niet een
slappeling bent, maar een
held!

Heer, we zitten soms al
lammetjes tussen de
wolven. We worden vaak
uitgelachen om ons
geloof, maar u helpt ons
om het evangelie verder
te brengen.

Opdracht



Dit is de wonderboom. De zaden zijn oliehoudend en erg giftig. Er wordt wonderolie uit gemaakt.

Wonderolie werd gebruikt om te laxeren. De boom kan in Afrika wel 15 – 20 meter hoog worden.

Bij ons blijft hij klein.

De wonderboom was een soort paraplu voor Jona tegen de hitte.

Zo is Gods genade een soort paraplu voor ons tegen de hitte van de hel. Dat hebben we niet verdiend. Jona moest dat leren. Hij dacht dat hij van zichzelf zo'n goeie jongen was, maar dat was genade van God.



Teken een paraplu en kleur hem in de kleuren van het Woordenloos boek : zwart= zonde, rood =bloed van Jezus, wit = reingewassen, goudgeel= de hemel, groen = groeien in geloof.

Tekst



Joh. 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Zeg deze tekst vijfmaal op.

De eerste keer liggend op je rug, dan liggend op je buik, dan gehurkt, dan andersom gehurkt, dan staande.

Wie hem kent krijgt een snoepje.

Activiteit

Spel: **Ga eens op een ander z'n plaats zitten.**

Eén kind staat in het midden. Alle andere kinderen zitten op hun stoel. Eén stoel is leeg. Een van de kinderen naast die lege stoel gaat op die lege plaats zitten. De anderen sluiten snel aan. Het kind in het midden moet proberen om op die lege stoel te gaan zitten, voordat het volgende kind erop schuift.

*Of: maak de woordzoeker

jona



Ô	B	I	D	D	E	N	T	Ï	Ä	G	V	P	Z	G	E	N	A	D	E
O	Ú	D	Z	Ú	H	Y	Ä	F	Û	R	E	S	N	P	W	F	G	J	G
N	Ä	È	T	Ä	È	A	Ä	A	A	U	R	Ä	I	I	Ä	Ä	Y	U	S
G	W	L	I	E	F	D	E	V	O	L	G	A	N	W	S	Y	A	Ö	Ö
E	È	Ì	Z	J	O	Ì	M	K	B	O	E	T	E	K	L	E	E	D	V
H	L	Ä	F	J	O	N	A	F	É	Ó	V	B	V	Û	Û	W	F	J	Û
O	O	W	Z	Û	K	L	T	Ä	M	X	I	A	E	B	G	O	T	È	H
O	P	B	E	R	O	U	W	Z	A	Û	N	S	D	M	P	N	M	S	Ì
R	D	K	O	N	I	N	G	L	U	D	G	Ó	Û	U	R	D	A	T	S
Z	R	Ó	M	G	E	E	Q	È	D	Ä	F	M	P	Û	E	E	V	O	P
A	A	T	Z	Ä	C	S	C	M	B	S	Ö	U	E	È	D	R	Ì	R	Ì
A	C	È	O	V	E	R	B	O	O	R	D	A	U	Û	I	B	Ö	M	J
M	H	U	I	T	G	E	S	P	U	W	D	S	L	È	K	O	I	Ó	T
E	T	H	Û	U	V	E	R	W	O	E	S	T	C	J	E	O	Ï	Ä	È
J	S	M	A	W	E	G	G	E	V	A	A	G	D	Ä	N	M	K	U	Ä
Q	Ó	Û	Û	È	L	È	G	E	S	P	A	A	R	D	S	Ä	Û	X	W

NINEVE
JONA
WONDERBOOM
STORM

OVERBOORD
OPDRACHT
ONGEHOORZAAM
GENADE

VERWOEST
GESPAARD
PREDIKEN
KONING

BOETEKLEED
SPIJT
BEROUW
VERGEVING

UITGESPUWD
BIDDEN
LIEFDEVOL
WEGGEVAAGD

*Of: Lees het volgende verhaal samen

Zijn beste vriend

Zo'n honderd jaar geleden ging het er streng toe op de scholen. De meesters maakten wel eens gebruik van een stok om kinderen te straffen, die ondeugend waren. Op een dag kwam er ergens een nieuwe meester op school. Hij stond voor een klas van wel tachtig of negentig boefjes, onopgevoede schoftjes. Hoe zou hij daar ooit orde en regel in brengen?

'Jongens en meisjes,' zei hij. 'We gaan samen tien regels opstellen, waaraan we ons moeten houden.'

In die tijd was het trouwens verplicht om schoolregels duidelijk zichtbaar op te hangen.

De kinderen knikten. Samen stelden ze de straf vast voor bepaalde overtredingen. Bij voorbeeld: een kwartier in de hoek staan als je vecht op het schoolplein. Helemaal onderaan stond de ergste straf: tien stokslagen voor iemand die steelt. De meester schreef die regels op het bord, zodat iedereen ze kon lezen.

Of het nou hierdoor kwam of door het feit dat de meester zo'n fijne vent was, er kwam steeds meer orde in de klas. Weinig straf werd er uitgedeeld. Op een keer gebeurde er echter iets opzienbarends. Pieter, een mager scharminkeltje, kon z'n aandacht niet bij de les houden, omdat zijn maag zo knorde. Thuis kreeg hij veel te weinig te eten. Zijn ogen werden getrokken naar het kastje van Herman, waar een pakje brood lag. Och, het water liep hem in de mond. Hij verzon dan ook in de pauze een smoes om binnen te mogen blijven. Stiekem pakte hij het brood en smikkelde het op.

Toen alle kinderen na de pauze weer op hun plaatsen gingen zitten, klonk opeens de verontwaardigde stem van Herman: 'Meester! Ze hebben m'n brood gestolen!'

't Werd gelijk doodstil. Wie zou dat gedaan hebben?

Meester had wel een vermoeden. Hij voelde Pieter eens aan de tand en... huilend bekende deze.

'Waarom deed je dat, Pieter?' vroeg de meester zacht.

'Omdat ik zo'n vreselijke honger had,' snikte de jongen.

Ondanks zijn medelijden moest de meester de regels toepassen. Die waren er nu eenmaal voor. Pieter moest z'n bloes uitdoen. Ademloos keek de klas toe. Wat een mager ventje was het. Je kon z'n ribbetjes tellen. Juist wilde de meester z'n stok opheffen, toen Herman opstond.

'Nee, meester,' riep hij schor, 'Geef die klappen maar aan mij. Laat Pieter maar gaan. Ik kan er beter tegen.'

Zo kreeg Herman de klappen die Pieter verdiende. Pieter is dit nooit vergeten. Hij bleef altijd Hermans beste vriend.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.

	Vragen		Antwoorden
1	Waarom spuwde de vis Jona uit?	1	Zijn statiegewaad
2	Wat riep Jona in Ninevé?	2	Door een worm
3	Wat deden de mensen toen ze het woord van God hoorden?	3	Niemand zal er eten, ook de dieren niet en laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.
4	Wat legde de koning af?	4	God beval het hem
5	Waarop ging de koning zitten?	5	Omdat God Ninevé vergaf.
6	Wat liet de koning omroepen?	6	Nog 40 dagen en dan wordt de stad weggevaagd
7	Waarom werd Jona boos?	7	Een wonderboom
8	Wat liet God groeien om Jona's hut?	8	Als jij verdriet hebt om de boom, die je niet hebt laten groeien, mag ik dan geen verdriet hebben om al die kinderen en het vee?
9	Waardoor verdorde de boom?	9	Ze gingen vasten en deden een boetkleed aan
10	Wat zei God?	10	Op de grond

Antwoorden: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

Oplossing: 1- 4 2- 6 3- 9 4- 1 5- 10 6- 3 7- 5 8- 7 9- 2 10- 8