

Les 3 – Gekken en dwazen



Lezen uit de bijbel

1 Sam. 2: 22-26

Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden, en dat ze zelfs slepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. Dan verweet hij hun: 'Waarom misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel fraais wat het volk van de HEER over jullie te vertellen heeft. Zo gaat het niet langer! Wanneer mensen elkaar kwaad doen, kan God als scheidsrechter optreden, maar wanneer mensen zondigen tegen de HEER, wie zal dan voor hen pleiten?' Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren; de HEER had namelijk besloten hen te doden. Intussen groeide Samuël verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de HEER als bij de mensen.

Verklaring:

slepen met de vrouwen : Ze hadden seks met hoeren. God noemt dat overspel en Hij verbiedt dat. Zo gaat het niet langer! Eli was veel te slap voor de jongens. Hij had ze flink op hun kop moeten geven.

wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden, Zij moesten juist als zonen van Eli een voorbeeld zijn voor Israël.

Kringgesprek

Koop voor elk kind een klein cadeautje en neem ook voor elk van hen een lolly mee. Ze mogen vertellen wat ze gaan kiezen en waarom. Na het kringgesprek krijgen ze wat ze hebben gekozen, anders hebben ze geen aandacht meer voor de volgende vragen.

We hebben nu gekozen tussen twee dingen die we kunnen zien en vastpakken, maar moet je ook wel eens kiezen tussen twee onzichtbare dingen?

Bijvoorbeeld: liegen of de waarheid spreken. Een grote bek geven of een grappig antwoord verzinnen?

Je ouders/opvoeders gehoorzamen of doen waar je zelf zin in hebt?

God dienen of hem bespotten?

Is het goede kiezen makkelijker dan het verkeerde?

VERHAAL

51 – Het knechtje

'Hofni!'

De oude, dikke priester Eli, die op een stoel bij de deur van de tempel zit, roept zijn zoon.

'Hofni, waar ben je?'

Helemaal vooraan bij de ingang, zitten een paar grote jongens. Ze lachen en maken pret met wat vreemde meisjes. Het is echt geen leuke pret. Het lachen klinkt eigenlijk vals.

'Hé, Hofni,' zegt één van de meisjes, je vader roept je.'

Hofni neemt een grote slok wijn en pakt een vette kluif van een schotel.

'Nou, èn?... Laat maar roepen, hoor!' antwoordt hij met volle mond.

Zijn broer Pinehas grijnst en voegt eraan toe: 'Die ouwe vader van ons kan toch geen steek zien. Hij weet niet dat we hier zitten...'

'Hofni! Pinehas!' roept Eli weer.

Waarom komen ze nou niet? Och, hij moet ze toch eens een standje geven. Die vervelende jongens. Morgen misschien?

'Samuël!' roept hij dan.

Een kleine jongen in een wit kleed houdt op met vegen. Riep zijn pleegvader Eli hem? Hij zet zijn bezem tegen de muur en rent naar de oude man toe.

'Hebt u geroepen, vader Eli?'

'Ja, Samuël, de deuren moeten gesloten worden en de olielamp bijgevuld.'

'Ja, vader Eli, ik zal het gelijk doen...'

'En... Samuël, zul je de boekrol netjes in de kast zetten? O ja, je moet de goede olie gebruiken voor de kandelaar, hoor! Die zit in het kruikje rechts op de plank van de voorraadkamer.'

'Ja vader, Eli.'

'En als je klaar bent, wil je mij dan even naar bed brengen?'

Samuël heeft het erg druk, maar dat is niets erg. Het werk dat hij doet, doet hij immers voor God. O nee. Hij zou niet willen ruilen met die twee zoons van Eli, die nietsnutten. Ze stelen zelfs nog van de offers van God. Zij kennen niet het blije gevoel dat je krijgt als je weer een stukje uit het woord van God uit het hoofd kunt opzeggen.

Of als je, zoals hij nu, de prachtige gouden lamp bijvult, zodat het licht helder weerkaatst tegen de wanden van het Heilige.

Samuël veegt met een zacht doekje een druppel olie weg. Dit is het mooiste moment van de dag. Eerbiedig knielt hij neer. Het knechtje van Eli, het knechtje van God.

Het is al helemaal donker als Samuël eindelijk op zijn slaapmatje ligt. Buiten is het stil. Duizenden sterren flonkeren zachtjes aan de hemel. De maan geeft alles een geheimzinnig licht. De nachtwind doet de gordijnen van de tempel een beetje opwaaien. Heel even kun je een glimpje opvangen van de lamp in het heilige, de gouden kandelaar met de zeven lichten.

Ineens klinkt het: 'Samuël!'

De kleine priester schiet overeind. Riep iemand hem? Dat is zeker Eli. Hij doet snel zijn sandalen aan, grist zijn mantel van de spijker en loopt naar de slaappleats van Eli.

'Hier ben ik, Eli. Hebt u mij geroepen?'

De oude man schrikt wakker.

'Hè? Is er wat, Samuël? Waarom maak je me wakker?'

'U hebt me toch geroepen?'

'Welnee! Je hebt je vergist. Ga maar weer lekker slapen, hoor!'

'Ja, vader Eli. Welterusten!'

'Welterusten, Samuël.'

Rillerig kruipt Samuël weer onder zijn wollen deken. Hij slaapt weer in.

'Samuël!' klinkt het voor de tweede keer.

Nu heeft Eli toch echt geroepen.

Maar, nee hoor!

Als Samuël voor de derde keer komt vragen of Eli hem nodig heeft, slaat de priester verschrikt zijn hand voor de mond.

'O, wacht eens... Ik geloof dat ik het begrijp. Misschien... misschien roept God je wel. Als je nu weer die stem hoort, moet je maar zeggen: 'Spreek, Heer, want uw knecht hoort...''

Samuël knikt ernstig. Ja, hij heeft het begrepen. Langzaam, met kloppend hart en een rode kleur loopt hij weer terug naar zijn slaappleats. Zou het waar zijn? Zou God willen praten met een jongen zoals hij? Hij kruipt wel onder de deken maar van slapen komt niets meer.

Ja, daar klinkt het weer heel duidelijk: 'Samuël! Samuël!'

Meteen is hij overeind en stamelt: 'Spreek, want uw knecht hoort!'

En daar, gewoon vlak bij zijn bed, gaat de Here God met Samuël praten alsof Hij zijn vriend is. Hij maakt hem zijn plannen bekend. Alle slechte dingen van Hofni en Pinehas heeft God gezien en zij zullen ervoor gestraft worden. Moet hij, Samuël, deze moeilijke boodschap morgen aan Eli brengen?

Daar ziet hij erg tegenop.

Maar dan weet Samuël diep van binnen: God wil hem gebruiken als zijn eigen knechtje. Is dat niet fijn?

Eerbied

Heer, u gaf ons een wil om te kiezen. Wij kunnen niet altijd zien wat de gevolgen zijn, maar u wel. Leer ons u te vertrouwen.



Van het één komt het ander, Vader, we kunnen een verkeerde weg inslaan en waar komen we dan tenslotte uit? Help ons bij het kiezen.

We willen graag erbij horen. Het is niet leuk om de enige te zijn die in u gelooft. Danku dat u ons zegent en dat u wilt dat we gelukkig zijn.

Vader, geef ons een begrijpend hart, zodat we niet alleen maar aan onszelf denken.
Amen

Opdracht

“Wie roept mij?” spel

Twee kinderen worden geblinddoekt en op de gang gezet.

De andere kinderen wisselen van plaats.

Als de twee geblinddoekte kinderen binnen komen krijgen ze om de beurt een kans om te raden wie hun naam zegt.

De groep noemt op volgorde van zitten afwisselend de ene naam of de andere.

Wie van de twee raadt de meeste kinderen die hun naam riepen.

Houdt een papiertje en een pen bij de hand om de punten bij te houden.

* Of kleurplaat



Tekst Exodus 23:2



Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen.

Iets onrechtvaardigs = iets dat verkeerd is.

Verdeel de groep in tweeën.

Elke groep zegt de tekst op en noemt dan iets dat onrechtvaardig is.

Als een groep niets meer weet heeft hij verloren.

Activiteit

Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

* maak de bingo spreekwoorden

* Spreekwoorden afmaken:

Wie zijn billen brandt..... (Moet op de blaren zitten)
Wat je zaait..... (Zal je ook oogsten)
Waar je mee omgaat..... (wordt je mee besmet)
Een rotte appel in de mand.....(maakt het hele fruit te schand)
De bloemetjes.... (buiten zetten)
Aan de vruchten ken je de.... (boom)
Boontje komt om zijn.... (loontje)
Een bord voor.... (het hoofd hebben)
Op heterdaad..... (betrappen)
Eens een dief..... (altijd een dief)
Eerlijk duurt.... (het langst)
Gestolen goed..... (gedijt niet)
Je eigen ruiten..... (ingooien)
Zijn eigen graf (graven)
Naar de haaien.... (gaan)
Beter ten halve gekeerd dan..... (ten hele gedwaald)
Met de handen in het haar..... (zitten)
Hij is geen knip voor.... (de neus waard)
De kruik gaat zo lang te water tot hij..... (breekt)
Wie het laatst lacht lacht.... (het best)
Tegen de lamp..... (lopen)
Er is met hem geen land..... (te bezeilen)
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid.... (achterhaalt haar wel)
Hij liegt dat hij..... (zwart ziet)
Loontje komt om.... (zijn boontje)
Dat muisje krijgt nog een.... (staartje)
Niet verder kijken dan zijn neus.... (lang is)
Praatjes vullen geen.... (gaatjes)
Iets in zijn schild..... (voeren)
Iemand om de tuin.... (leiden)
Goed voorgaan doet.... (goed volgen)
Een vos verliest wel zijn haren maar niet.... (zijn streken)
Iemand van de wal in de(sloot helpen)
Wat niet weet..... (wat niet deert)
Wie niet werkt zal ook niet(eten)
Wat jij niet wilt dat jou geschiedt doet dat ook.... (bij een ander niet)
Wie wind zaait zal....(storm oogsten)
Iemand zand in de ogen.....(strooien)
Wie zwijgt..... (stemt toe)

* toneelstukje PO06 verhalen-poppenkastspelen en toneelstukjes.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Hoe heetten de zonen van Eli?	1	Samuel
2	Waarom waren zij dwaas?	2	Hofni en Pinehas
3	Wie werkte als klein ventje in de tempel?	3	Toen hij in zijn bed lag
4	Wat zei Samuel toen God hem riep?	4	De gouden kandelaar
5	Wat had Eli fout gedaan?	5	Zij luisterden niet naar hun vader en zondigden in de poort van de tempel
6	Hoe liep het af met de dwaze Hofni en Pinehas?	6	Ze stierven op het slagveld
7	Wanneer riep God Samuel?	7	De ark van het verbond
8	Hoe heet de kist van goud met twee engelen op het deksel?	8	Hij had zijn zoons veel te zacht behandeld.
9	Wat wordt er met de lamp van God bedoeld?	9	Hij was oud en blind
10	Wat was er met de priester Eli aan de hand?	10	Spreek, Here, want uw knecht hoort.

Antwoorden: 1-2 2-5 3-1 4-10 5-8 6-6 7-3 8-7 9-4 10-9