

Les 4 – Psalmen



Lezen uit de bijbel

Psalm 32

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.

2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.

4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.

5 Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.

7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. *selà*

8 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

9 Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.'

10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.

11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Verklaring

Deze psalm gaat over zondigen en vergeving ontvangen

Redeloos: dat wil zeggen zonder verstand.

Kringgesprek

Weet je wat zonden belijden is?

Wanneer gaat je geweten spreken?

Vind je sorry zeggen makkelijk?

Heb je wel eens ergens spijt van?

Hoe kun je iets goedmaken?

Denk je dat God altijd alles maar vergeeft?

Kunnen alle dingen die je mensen aandoet ook weer goedge maakt worden?

Hoe voel je je als je fout hebt gedaan?

Hoe voelt het als God je heeft vergeven?

Vertellen

24 - Verloren en gevonden

Het mooiste verhaal van alle tijden is wel het verhaal van de liefdevolle vader.

Jezus heeft het bedacht. Eigenlijk is het verhaal speciaal voor jou bedoeld om te begrijpen hoe God is.

Als je dit verhaal kent, zul je nooit meer denken dat God een boeman is, die je wel eens even zal straffen, of je in de hel wil gooien. Nee, Hij doet er alles aan om je in zijn armen te sluiten. Gods liefde voor jou is oneindig groot.

‘Er was eens een boer’, zo begint het verhaal, ‘die twee zoons had. De jongste zoon had geen zin meer om nog langer boer te zijn. Hij wou de wijde wereld in. Daarom zei hij, heel grof: ‘Pa, wanneer ga je dood, dan kan ik m’n erfenis krijgen. Nou ben ik nog jong en kan ik er nog van genieten.’

Tranen van ellende schoten de vader in de ogen, maar hij liet niks merken.

Hij gaf zijn kind het geld waar hij om vroeg en zei: “Onhoud, jongen, dat je ouders veel van je houden, de deur staat altijd voor je open.”

De jongste zoon ging naar de stad. En een lol dat hij had.

Elke dag pretparken, kermis, disco met een stel schreeuwerige vrienden waar hij alles voor betaalde. Niet vaak werd hij ‘s morgens met hoofdpijn wakker omdat hij weer eens dronken geweest was. De meiden hingen om z’n nek en kustten hem, want hij had immers geld!

Maar na een tijdje raakte dat natuurlijk op en toen kwam hij in de problemen.

Er was werkeloosheid, dus kon hij ook niet gemakkelijk aan de slag om wat geld erbij te verdienen. De schuldeisers stonden op z’n stoep en dreigden met geweld. O, hij was ten einde raad.

Kaalgeplukt, hongerig en in elkaar geslagen kwam de jongste zoon eindelijk bij een boer terecht waar hij op de varkens mocht passen. Mensenkinderen wat stonken die beesten, het was gewoon niet vol te houden. Je ging helemaal over je nek. En dan maar hongerlijden en als een zwerver buiten slapen.

‘Waar ben ik toch mee bezig?’ dacht de jongen. ‘Bij m’n vader was het beter. Laat ik terug gaan en vergeving vragen.’

Dat deed hij.

En wat denk je?

De vader had gewoon elke dag staan uitkijken of zijn kind weer terug kwam.

Hij rende hem met open armen tegemoet toen hij hem weer zag. Al stonk hij als de hel en al was hij te vies om aan te pakken, toch kustte de vader zijn zoon.

Hij liet meteen een feestje voor hem bouwen. Na een douche en wat eten, schone kleren van pa en een ring van z’n moeder zag de jongste zoon er al heel wat anders uit. Toen de brave oudste zoon bezwaar maakte tegen die verwennerij, zei de vader heel kalm: ‘Man, wees blij, ons kind was dood, maar nou leeft hij weer.’

‘Zo blij,’ zei Jezus tenslotte, ‘is God als jullie weer naar Hem gaan vragen. En niet alleen God, nee, de hele hemel juicht als een zondaar zich bekeert.’

GEBED

Vergeving vragen is moeilijk, Heer Jezus, maar ik dank u dat u onze fluistering hoort. We schamen ons voor de lelijke woorden die we soms zeggen, echt waar.

Ja, Heer, u gaf ons handen om te steunen en te helpen, maar wij willen liever vechten en trappen. Andere kinderen doen het ook en we willen geen mietjes zijn.



Soms hebben we geen zin om te doen wat goed zou zijn. We vinden het maar stom om ons op te offeren. Dat hebt u zeker wel gemerkt.

Nu bent u zeker boos op ons... Dat zouden we wel verdiend hebben. Vergeef ons alstublieft, we willen zo graag dat het goed is tussen u en ons. Dank u wel voor uw trouw. Amen.

Opdracht

* Denkstarter 106

We veranderen van dag tot dag

Als we tot Jezus komen als zondaars maakt hij ons een nieuwe schepping. Dat gaat niet in één keer, als een goocheltrucje. Nee, van dag tot dag worden we door Hem veranderd. Ons denken wordt vernieuwd en we doen niet meer mee met allerlei foute dingen. Ineens vinden we dingen die we eerst normaal vinden goedkope rommel, onze smaak voor muziek of kleding kan veranderen en we willen niet meer op plaatsen gezien worden waar men vloekt en onheilige dingen doet. En bovenal je glimlach wordt echt en je gevoel voor humor. Ja Jezus schildert mooie gezichten.

Jezus heeft er dus een hele klus aan om ons op hem te doen lijken. Dat gaat echt niet in vijf minuten, zelfs niet in vijf jaar...

Hoe gaat het dan in zijn werk? Gewoon. Als we iets verkeerd doen vertellen we dat aan hem. Dat heet belijden. We zeggen dat we er spijt van hebben en vragen God om ons te helpen om het voortaan beter te doen. En zo, beetje bij beetje veranderen we naar zijn beeld. Het is echt een wonder.



© 2007 ChristArt Inc. All rights reserved.

* Of **Schrijf een paar woorden op een papiertje met onzichtbare inkt.** Bijv. vechten, schelden, knijpen, ruzie enz.

Het is heel simpel om iets onzichtbaars te schrijven. Je hebt er alleen citroensap, papier en een houten prikker voor nodig, of een kroontjespen. Als je de prikker met de punt naar beneden in citroensap doopt kun je er mee schrijven. (De punt wordt door het citroensap vanzelf een beetje zacht. Dat is nodig, anders maak je krassen in het papier en zie je aan die krassen welke letters er staan geschreven) Schrijf met citroensap de boodschap op het papier. Even laten drogen, klaar. Als je nu met een warme strijkbout over het papier heen en weer schuift, worden de letters weer zichtbaar.

*

Trucje: Een changeerzak of veranderzak



Deze zakken kun je voor ongeveer vijftwintig euro bestellen bij een goochelzaak. (ook op internet) Het is een soort luxe collectezak van rood pluche. Je kunt er een doekje met smerige vlekken instoppen en het dan weer schoon tevoorschijn toveren. Maar ook andere dingen kun je ermee doen. Je schrijft bijvoorbeeld zonden op een briefje en dan komt er een ik vergeef je briefje tevoorschijn e.d.

Les: Als we onze zonden belijden wast Christus ons schoon.

Tekst

1 Johannes 1:9

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.



WE ONZE



, DAN ZAL HIJ, DIE



+R

EN



LI=RE



P= V+IG IS,

ONS ONZE



VER-



EN ONS



VAN



-B -N



1 JOHANNES 1:9

Activiteit

***Zonden belijden.**

We weten dat God in Christus onze zonden vergeven heeft als we zijn kind worden. Dat is eenmalig. Je hoeft niet elke dag opnieuw een kind van je ouders te worden en dus ook niet een kind van God. God heeft al je zonden vergeven van het verleden van vandaag en van de toekomst. Punt uit.

Het is net als bij de verloren zoon: Vader, ik ben niet waardig uw kind te zijn... Maar de vader zegt: Je bent en blijft mijn kind.

Zonden belijden betekent eigenlijk dat je **hetzelfde zegt als God**. Je bent het met hem eens, dat liegen en stelen niet goed is. Daarom zeg je eigenlijk tegen God: Ik ben uw kind en ik heb u teleurgesteld, maar ik wil nog steeds wat u ook wil.

Langzamerhand word je volwassen in het geloof. Helemaal zonder zonden wordt je niet, maar je groeit wel.

Spel: Maak tweetallen blaadjes met namen van dieren. Evenveel als er kinderen zijn.

Doe de dichtgevouwen blaadjes in een doosje en laat de kinderen er één uitvissen. Ze mogen niet zeggen wat ze zijn maar moeten zich door de zaal heen verspreiden. Ze mogen op een teken van jou door elkaar heen lopen en moeten daarbij het geluid maken dat hun dier maakt.

Als ze hun partner hebben gevonden stellen ze zich op een afgesproken plaats op.

Elk stel krijgt dan een pen en papier en ze moeten in de zaal bij elkaar gaan zitten en iets opschrijven waar ze het samen over eens zijn. Het moet gaan over goede of slechte dingen. Bijv. we vinden samen dat spieken fout is en we denken het zus of zo op te lossen.

Schrijf het op.

Kom na een bepaalde tijd weer plenair bij elkaar en bespreek wat ze hebben opgeschreven.

***Spel : Wat is er weg?**

Leg een aantal dingen die iets over vergeven vertellen op een tafel. Doe er een doek overheen. De kinderen mogen er een minuut naar kijken. Dan gaat er één kind op de gang en een ander kind neemt iets weg. Kan het kind op de gang als het terugkomt raden wat er ontbreekt? Daarna een ander kind.

Dingen: een stuk zeep, keukenrol, stufje, veger, ansichtkaart, plastic kus, afwasmiddel, krijt, zakdoek, ring, schoenen, bijbel, water, enz.

***Een groot kartonnen kruis** beplakken met foto's of artikelen uit de krant.

Afsluiten met gebed.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Wanneer ben je volgens psalm 32 gelukkig?	1	Met liefde
2	Wat moet je doen met zonden?	2	Zingen, juichen, je verheugen in God
3	Wat doet de Heer met beleden zonden?	3	Op jou persoonlijk
4	Op wie rust Gods oog?	4	Als je zonden worden bedekt
5	Welke dieren worden er genoemd in psalm 32?	5	Hij vergeeft ze
6	Wat is het verschil tussen een paard of ezel en een gelovige?	6	Paard en ezel
7	Waarmee word je omringd als je op de Heer vertrouwt?	7	belijden
8	Wat doe je als je erg blij bent?	8	Een paard en ezel worden geleid door een bit of toom en wij doen vrijwillig wat God wil.
9	Wat is het mooie aan het verhaal van de verloren zoon?	9	De open armen van de vader (moeder)
10	Waarom is de oudste zoon eigenlijk de verliezer?	10	Hij kon niet genieten en vergeven

Antwoorden: 1- 4 2- 7 3-5 4-3 5-6 6-8 7-1 8-2 9-9 10-10