

Les 6 – Ho, stop!



Lezen uit de Bijbel

Romeinen 8:1-6

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.

Verklaring:

Dit stukje gaat erover dat je iets wel kunt verbieden, maar wij mensen willen altijd die dingen doen die verboden zijn. Als de Heilige Geest (de gedachten van God) in je woont (wonen) dan krijg je kracht om te breken met de zonde. We doen dan niet wat we zelf willen, maar wat God van ons vraagt.

Wat zou Nederland er anders uitzien, als iedereen door de Heilige Geest werd geleid. En wat zou alles goedkoop worden. Dan werd er niet meer gestolen en konden er minder agenten zijn!!!

Kringgesprek

Denk eens na, zijn er mensen in je omgeving die verslaafd zijn? Waaraan? Waarom stoppen ze er niet mee?

Wat betekent het als je je eigen zin doen of je eigen wil doordrijft?

Kom je jezelf wel eens tegen, dat je bijvoorbeeld iets niet wilt doen, maar het later toch doet.

Zijn verslaafde mensen mooi om te zien? Zijn ze gelukkig?

Wat is een marionetpop?

Als je verslaafd bent aan een zonde is er iemand die aan de touwtjes trekt van je leven je je doet wat die persoon wil. Weet je wie dat is?

Weet je wat het loon van de zonde is?

Hoe kun je jezelf disciplineren?

Wat betekent het dat Gods Heilige Geest je kracht geeft om de zonde te overwinnen?

Vertellen

Sumitr, een beruchte boosdoener kreeg een nieuwe kans



Heb je wel eens een woede-uitbarsting gehad? Ik hoop het niet, want dat is heel erg. Er zijn mensen die de hele boel kort en klein slaan als ze kwaad zijn. Iedereen is dan als de dood voor ze. Ze gooien met bordjes en dreigen met messen. Ja, er gebeuren ongelukken. Er komen mensen door in het ziekenhuis. Arme kinderen als je een vader of een moeder hebt die regelmatig zo boos wordt. Maar er is goed nieuws. De boze machten die mensen zo boos maken kunnen door Jezus worden weggejaagd. Dan wordt er een nieuw begin gemaakt. Niet alleen voor henzelf, maar voor alle gezinsleden. Als wij de blijde boodschap doorvertellen aan anderen kunnen zij ook weer een nieuw begin maken. Geweldig hè? Ik zal je eens het waargebeurde verhaal vertellen van Sumitr.

Sumitr woont in Kerala, in het zuidelijke puntje van India waar het klimaat tropisch is. Hij was een man waar iedereen bang voor was. Door zijn alcoholverslaving mishandelde hij zijn vrouw en kinderen, hij troggelde mensen geld af en had een gruwelijke hekel aan Christenen in het algemeen. Echt, het was heel erg. Zijn vrouw was er ziek van geworden. Ze had al jarenlang een tumor in haar borst, die niemand kon genezen. Hun zoontje was het huis uit gevlucht voor deze onleefbare toestanden en de andere kinderen kropen in een donker hoekje als het weer eens zover was dat vader woedend was.

Op een dag vroeg hij zending Nabhoj Vaman van Gospel for Asia om bij hem thuis langs te komen. Hij deed net alsof hij belangstelling had in het evangelie, maar in werkelijkheid wilde hij alleen maar de gek met hem steken. Maar God had een ander plan.

Toen Nabhoj binnenkwam begon Sumitr hem veel vragen te stellen over het Christendom. Aan het eind van het gesprek begreep Sumitr dat hij die man toch wel aardig vond. En wat hij vertelde was ook wel interessant. Hij beloofde om een keertje naar de kerk te komen.

De eerste keer zat hij achterin en keek met een zuur gezicht, telkens nam hij een slok uit een fles goedkope drank, maar na afloop van de dienst drong er één ding toch tot zijn suffe hersens door, dat christenen aardige mensen waren. Ze hadden hem vriendelijk behandeld en keken niet op hem neer. Vanaf die dag begon was zijn nieuwsgierigheid gewekt. Zo die Jezus waar ze het steeds over hadden hem kunnen helpen van zijn woede-uitbarstingen af te komen? Want die werden erger en erger. De politie stond bijna dagelijks op de stoep.

Al zo vaak had hij zich voorgenomen om zich te beheersen, maar als er iets niet naar zijn zin was, werd het rood voor zijn ogen. Nog even en hij zat achter tralies! De burens liepen liever een straatje om dan hem tegen te komen.

Steeds meer kreeg Sumitr een afkeer van zijn zondige leven. Als het waar was wat de Christenen zeiden, dan was er nog hoop voor hem. Op een zondag ging hij in op de uitnodiging. Hij gaf zich over aan de Heer Jezus. En dat was het beste wat hij had kunnen doen voor zichzelf en zijn gezin. Want de Heilige Geest gaf hem kracht om een nieuw begin te maken.

Natuurlijk werd het in de hele regio bekend, dat Sumitr veranderd was. Het bericht ging als een lopend vuurtje van hutje naar hutje. De goede mensen vroegen zich af of het wel blijvend zou zijn, maar

zodra zijn zogenaamde vrienden het hoorden probeerden ze hem weer over te halen alcohol te drinken en de boel lekker op stelten te zetten. Dat noemden zij lol maken, maar het is het natuurlijk niet. Toen het niet lukte gingen ze hem bedreigen. Ze dreigden zijn vrouw te grazen te nemen, maar Sumitr wist dat Jezus degene was die zijn leven totaal had veranderd. Hij wilde hem nooit verloochenen. Na een tijd gaven zijn vrienden het dus maar op en lieten hen met rust.

Je kunt je niet voorstellen hoeveel vreugde er nu is in het gezin van Sumitr? Hij liet zich dopen en zijn vrouw, die blij was dat ze weer een zorgzame man had gekregen ook. En nu moet ik je nog iets moois vertellen. God genas na een tijdje ook haar tumor.

Toen hun zoontje dit prachtige nieuws hoorde kwam hij gauw naar huis om te zien of het waar was dat zijn vader een nieuw begin had gemaakt. Zijn zus en broertje vertelden alles in geuren en kleuren. Nu zijn ze weer een gelukkig gezin met z'n vijven.

De kleine kerk daar in het verre warme India prijst de Heer voor de wonderen van Jezus. Elke zondag hoor je prachtigste lofliederen. Wat geweldig. Eens kwam er één zendeling naar hun dorp en nu waren er al zoveel mensen blij geworden. Geef jij al geld aan de zending? Dan help je mee met het verspreiden van de blijde boodschap.

Gebed

Wat een lieve God bent u toch. U snapt ons als geen ander. Wij gaan allemaal ons eigen weg, maar u stuurde Jezus om ons te bevrijden!

Uw naam is niet voor niks Verlosser. Het is een wonder dat u van ons houdt. We kunnen duizend wetjes maken. Dit mag niet en dat mag niet en nog blijven de mensen slechte dingen doen.



Ja Heer, wij bidden voor mensen die verslaafd zijn aan drugs, roken, drinken en computeren. We wensen dat ook zij die goede boodschap horen, dat U hen uit de puree kan helpen.

Wilt u ook met de familie van die verslaafden zijn, hun kinderen, hun ouders, hun vrienden. Dank u dat u ons ervoor bewaart dat we ons leven ruïneren. Amen

Opdracht

*

We veranderen van dag tot dag

Als we tot Jezus komen als zondaars maakt hij ons een nieuwe schepping. Dat gaat niet in één keer, als een goocheltrucje. Nee, van dag tot dag worden we door Hem veranderd. Ons denken wordt vernieuwd en we doen niet meer mee met allerlei foute dingen. Ineens vinden we dingen die we eerst normaal vinden goedkope rommel, onze smaak voor muziek of kleding kan veranderen en we willen niet meer op plaatsen gezien worden waar men vloekt en onheilige dingen doet. En bovenal je glimlach wordt echt en je gevoel voor humor. Ja Jezus schildert mooie gezichten.

Jezus heeft er dus een hele klus aan om ons op hem te doen lijken. Dat gaat echt niet in vijf minuten, zelfs niet in vijf jaar...

Hoe gaat het dan in zijn werk? Gewoon. Als we iets verkeerd doen vertellen we dat aan hem. Dat heet belijden. We zeggen dat we er spijt van hebben en vragen God om ons te helpen om het voortaan beter te doen. En zo, beetje bij beetje veranderen we naar zijn beeld. Het is echt een wonder.



© 2007 ChristArt Inc. All rights reserved.

*** De Tien Geboden leren op je vingers**

In een paar minuten de Tien Geboden leren. Regelmatig herhalen.

Het is niet toevallig dat wij tien vingers hebben. We kunnen op onze vingers natellen wie en hoe God is.

Al lang voordat de Tien Geboden op de berg Sinaï gegeven werden functioneerden ze.
Het is DE HANDLEIDING BIJ ONS LEVEN.

Vraag aan de kinderen: HEBBEN JULLIE DE TIEN GEBODEN BIJ JE?
Zo noemt men wel eens je vingers. Soms roept een moeder: 'Niet met je Tien Geboden eten, kind!'

DIT ZIJN DE TIEN GEBODEN.

Nummer één. (toon duim van linkerhand.)

De duim kan wat de vingers niet kunnen. God kan wat wij niet kunnen.
IK BEN DE HERE GOD, DIE JOU UIT DE SLAVERNIJ VERLOST HEEFT.

(Wijsvinger laten buigen.) GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN
EN DAAR NIET VOOR BUIGEN.

(Middelvinger linkerhand laten zien.) Deze vinger steekt uit. Hij wil groter zijn dan God, kijk maar. (Laat zien dat hij groter is dan de duim.) NIET VLOEKEN. (Als je vloekt maak je je groter dan God.)

Aan de ringvinger van de linkerhand zit vaak een ring. Het is zogenaamd een mooie vinger. DENK
AAN DE SABBAT, DAN MOET JE RUSTEN VAN AL JE GEZWOEG. HET IS EEN DAG VOOR GOD.
(De Sabbat is ook de schakel tussen God en ons.)

Dan komt het kleine pinkje: Kijk vader, moeder en kindje. (middelvinger, ringvinger, pink.)
EEN KIND MOET ZIJN OUDERS EREN. Dan zul je lang leven in het land dat de Here, uw God u
geven zal.

Nu gaan we naar de rechterhand.

Onze beide duimen zijn eender. Wij zijn naar Gods beeld gemaakt. (Houdt de duimen naast elkaar.
Draai daarna de rechterduim ondersteboven en zeg:) DAAROM MOGEN WE NIET DODEN.
(Vertel evt. van Nero. Duim omlaag betekent dood, duim omhoog betekent leven.)

(Maak van je rechterwijsvinger en je duim een pico bello teken, het lijkt op een trouwring.)
BLIJF TROUW.

Niet echtbreken. Als het niet goed gaat, ga dan naar God. (Maak van de linkerhand eenzelfde teken
als de rechterhand, schuif de ringen in elkaar als een ketting. Trek er zogenaamd aan om te laten zien
dat het sterk is.) Samen met God gaat het wel.

De middelvinger is een lange vinger.

Lange vingers heb je als je steelt.

GIJ ZULT NIET STELEN.

De ringvinger is korter dan de middelvinger. Hij doet de waarheid te kort. GIJ ZULT NIET LIEGEN.

Het pinkje komt altijd te kort, als hij naar de lange vinger kijkt.
NIET ALLES WILLEN HEBBEN WAT EEN ANDER HEEFT.

De Heer Jezus zei: Eigenlijk zijn er maar twee geboden. God liefhebben boven alles en je naaste als
jezelf.

(Je mag alles, maar jouw vrijheid houdt op als die van een ander begint.)

Tekst 2 Kor. 5:17

Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Tekstkaartjes bij 2 Kor. 5:17

 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>
 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>	 <p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17</p>
 <p></p>	 <p></p>	 <p></p>	 <p></p>

<p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.</p> <p>2 Kor.5:17</p>	<p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.</p> <p>2 Kor.5:17</p>	<p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.</p> <p>2 Kor.5:17</p>	<p>Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.</p> <p>2 Kor.5:17</p>
---	---	---	---

Activiteit

* Ballonnenspel

Leg veel ballonnen klaar met een touwtje er aan. Bind om ieders voet een ballon aan een touwtje. Probeer een ballon van een ander kapot te trappen. Wie is de laatste die overblijft?

* Toneelstukje Verslaafd

Nodig: vijf touwtjes, leeg flesje bier/breezer, leeg sigarettenpakje, stripje van medicijnen, plaatje van een computer, of een oud toetsenbord, stuk karton met daarop een tv getekend, evt. een plaatje van hennep.

Spelers: vijf kinderen, een koopman, een evangelist.

Doel: te laten zien wat verslaving is.

Koopman: Gratis, gratis, alle is gratis. Ik heb precies wat u zoekt.

Hij gaat elk ding aanprijzen. Neem deze heerlijke sigaretten. Je denken wordt helderder, je zenuwen word je de baas.... Enz. enz.

Hij vraagt: Wie wil dit eens proberen. Eén keertje maar. Het is echt gratis.

Er komt een kind en die zegt: Ik.

De koopman geeft het gevraagde en bindt meteen een touwtje aan de pols van het kind. Het kind gaat wat aan de kant staan.

En zo voorts tot alle vijf dingen weggegeven zijn. Dan laat hij ze springen.

Als hij aan het touwtje trekt moet het kind wat eraan vast zit springen, knielen, dansen enz.

Er komt iemand die het uitlegt.

Hij heeft een evangelie met in de rug verborgen, vastgeplakt met plakband, een scheermesje (voorzichtig mee zijn). Met het evangelie snijdt hij alle banden door als het kind roept: Jezus, redt mij.

* Diefje met verlos

Wanneer een diefje door een 'agent' wordt getikt, is hij gevangen genomen en wordt naar de 'gevangenis' gebracht (b.v. een paal of een boom, die de gevangene nu moet blijven aanraken). Het volgende gevangen diefje hoeft de paal niet aan te raken; het is voldoende dat hij de eerste gevangene vasthoudt. Zo kan een sliert ontstaan. Wordt iemand uit die sliert aangeraakt door een diefje dat nog op vrije voeten is, dan zijn alle gevangenen plotseling bevrijd. Op hun eigen basis kunnen de diefjes niet gevangen worden genomen. De agenten winnen, wanneer alle diefjes gevangen zijn.

* Gelukkig worden



Over geluk vinden

Nodig: een stuk papier van 15 bij 21 cm.

Vertel dat er een rijke man was, die maar niet gelukkig kon worden. Daarom besloot hij om een zeilboot te kopen. (Vouw de rechter bovenpunt van het blaadje naar links om een zeil te suggereren.) Hij zeilde overal naartoe en was voor een tijdje heel gelukkig. Toen ging hij zich weer vervelen en dus kocht hij een huis. (Vouw de punt naar beneden, zodat je het dak van een huis kunt suggereren.) Een tijdje was hij blij met zijn huis, maar toen ging het hem weer vervelen. 'Weet je wat?', dacht hij, 'ik ga maar een vliegtuig kopen.' (Vouw het papieren huis in de vorm van een vliegtuigje, zoals je vroeger op school deed.) Hij vloog over de hele wereld, maar al gauw ging de lol er weer af. Tenslotte kwam er een vriend bij hem op bezoek, die hem vertelde dat Jezus alleen ons werkelijk geluk kan geven. Neem het papieren vliegtuigje en scheur de vleugels eraf. Als je het papier nu weer open vouwt krijg je de vorm van een kruis.

Quiz

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Hoe kun je weten wat verkeerd is?	1	De Heilige Geest
2	Kunnen wij mensen de wet houden?	2	Door in Jezus te geloven
3	Wat is het loon van de zonde?	3	De Tien Geboden
4	Welke geest maakt dat we kracht krijgen om tegen de zonde te strijden?	4	Eer je vader en moeder
5	Hoe word je een nieuwe schepping?	5	Door de wet van God
6	Hoe noem je de wet ook wel?	6	Nee
7	Wat is het vijfde gebod?	7	De dood
8	Wat is het tiende gebod?	8	Niet alles willen hebben
9	Naar wiens beeld zijn wij gemaakt?	9	Jezus
10	Wie heeft ons vrijgekocht van de zonde?	10	Gods beeld

Antwoorden: 1-5 2-6 3- 7 4-1 5- 2 6-3 7-4 8- 8 9- 10 10- 9