

Les 3 – Rellen – Godsdienstrellen



Lezen uit de bijbel Hand. 19: 23-28

Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding. Dat kwam door Demetrius, een zilversmid die Artemistempeltjes maakte en zo zijn werklui een ruim inkomen verschafte. Hij riep hen bijeen en zei: 'Mannen, onze welvaart is afhankelijk van dit werk. Jullie hebben vast wel gemerkt dat Paulus veel mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in diskrediet te raken, maar bestaat er ook gevaar dat de tempel van Artemis in aanzien zal dalen.'

Bij het horen van die woorden werden zijn toehoorders woedend en begonnen te schreeuwen: 'Groot is de Artemis van Efeze!' De hele stad raakte in rep en roer.



Dit is zo'n marmeren beeld van Artemis. Al die borsten beelden welvaart uit. De zilversmeden maakten er zilveren afbeeldingen van.

Kringgesprek

Was het nou om de godsdienst dat Demetrius een opstand begon of was het omdat hij zijn inkomsten zag dalen. Wat denk je.

Waarom kopen mensen dingen zoals: amuletten, heilig water, geluksarmbandjes, zilveren kruisjes enz.?

Verhaal

Godsdienstrellen

(Hand 8: 1-4 en Hand. 9: 1-6)

In een dorp vlak bij Cairo zijn twee jongens aan het spelen. Ze rennen achter elkaar aan zoals jongens overal doen. Ze kijken even wat er bij de buurman in de vuilnisbak zit,

misschien kunnen ze er nog wat mee knutselen. Niks! Mina van acht doet de klep weer met een knal dicht. De islamitische buurman kijkt boos door het raam. 'Die vervelende jongens,' denkt hij. Hij kent ze wel. Het zijn christenhonden van een paar huizen verderop. Altijd geschreeuw, brutaal als de nacht.

Geërgerd blijft hij nog even staan kijken en wat ziet hij dan?

Nabil, die grootste, vindt een witte plasticzak met wat papieren. Hij strooit ze uit over straat. De wind neemt de kopietjes mee. Mina, die net staat te plassen tegen het muurtje van een oude schuur ziet een velletje papier vlak voor zijn voeten neerdwarrelen. En wat doet een normale jongen dan? Hij plast er op.

Dan barst de bom. De buurman grist zijn mobieltje en belt de politie.

'Politie, kom direct hierheen,' schreeuwt hij opgewonden, 'hier zijn twee jongens die op de Koran staan te plassen.'

Op de Koran??? Nou ja, misschien op een aanhaling uit de Koran? Hoe komen die heilige woorden dan in een plastic zakje bij de vuilnis terecht? En die jongens kunnen niet eens lezen.

Die nacht slapen de twee kinderen, zonder vorm van proces in een jeugdgevangenis. Zij en hun ouders, zelfs alle leden van de Koptische kerk moeten vrezen voor hun leven. Een rel is zomaar geboren.

Bam, klats, die was raak!

Een fanatieke menigte staat te kijken als Stefanus, de volgeling van Jezus wordt gestenigd. Ze schreeuwen en ballen hun vuisten. Vervloekt zijn die sekteleiden!! Vervloekt.

Om beter te kunnen gooien trekken de mannen hun overjassen uit. Ze worden op een hoop gegooid en wie past erop? Precies Saul van Tarsus. De jongeman die pas afgestudeerd is bij professor Gamaleël in Jeruzalem met de beste cijfers van de hele klas.

Terwijl hij kijkt naar het bloederige tafereel voelt hij geen medelijden. Nee, het is Stefanus zijn eigen schuld. Moet hij Jahweh maar niet beledigen. Jezus is niet Gods zoon. God heeft geen zoon. Wie een zoon heeft heeft ook een vrouw. O, wat een vreselijke godslastering!! Saul balt zijn vuisten en voelt het bloed naar zijn kop stijgen. Het wordt wazig voor zijn ogen...

Als de steniging voorbij is en de jassen teruggegeven zijn aan de eigenaars, loopt Saul richting tempel. Ergens is hij niet voldaan. Er zijn nog honderden zoals Stefanus, honderden volgelingen van die namaak Messias Jezus. Dit kwaad moet in de kiem gesmoord worden. Hij zal aan de Hogepriester vragen om een vergunning om die sekte uit te roeien. Samen met een tiental soldaten en wat verklikkers moet het haalbaar zijn.

Nog diezelfde dag breekt er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid worden over Juda en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

Vrome mannen begraven Stefanus en houden een luide dodenklacht voor hem. Het was zo'n lieve en goede man, die zijn laatste cent nog aan de armen gaf.

En Saulus ? Hij probeert de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. De hel breekt los. Gegil, gehuil, brandstichting, vernielingen, doodsangst...

Waarom? Waarom? Godsdienstrellen zijn zo oneerlijk. Je weet niet wat je ertegen kunt doen.

Ach, huil maar, stort je verdriet maar uit bij God. Troost jezelf maar met een bijbeltekst.

Want Jezus zelf gaat Saulus een halt toeroepen. Op de weg naar Damaskus verschijnt hij hem in een groot licht. 'Saul, Saul, waarom vervolg je MIJ?'

Wat een klap voor die fanatieke godsdienstleraar. Hij is er finaal kapot van. Maar uit die misdadiger van een Saulus vormt Jezus dan Paulus, een bouwer van zijn gemeente. Hoe is het in 's hemels naam mogelijk!

GEBED

Sorry, Vader, als het over andere godsdiensten gaat worden we altijd zo fel. Dan voelen we opwinding in ons binnenste. Want wij hebben toch de waarheid in pacht. Zo denken we.

Sorry Vader, leert u ons dat we anderen tolereren die ook overtuigd zijn van hun gelijk. We kunnen hier moeilijk mee omgaan. We willen u verdedigen, voor u opkomen, maar dat hoeft niet.

Geef u ons de juiste woorden op de juiste tijd. Ook en vooral tegen onze vijanden. Want liefde overwint. Amen.

Opdracht

Verzin met elkaar wat icoontjes voor haat en voor liefde. Teken er één van elk op een grote ronde cirkel. Hang ze ergens op, om je te helpen herinneren, dat de Heer Jezus ook door godsdienstrellen is gedood. Ken je het verhaal van Jan de Bakker, of van William Tyndale? Nee? Google dan even.

Tekst

Matt. 10: 32

Ieder die mij Ω Al erkennen bij de mensen, Ω Al ook ik erkennen bij mijn vAder in de hemel.

God is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste.

A en Ω in het Griekse alfabet, dat zijn de letters a en z.

Er bestaan ook horloges met de Ω in hun naam: Omega horloges. Die zijn duur en betrouwbaar. God heeft ons erkend als zijn kind en hij is trouw in zijn zorgen voor ons.

Activiteit

Kijk bij welk dier deze boosheid hoort.

	tanden laten zien en grommen	
	open bek en samenwerken.	
	bek open en brullen	
	bek open, sissen en omhoogkomen	
	op achterpoten staan en brullen.	
	aanvallen en krijsen, samenwerken	
	blazen en krabben	
	steigeren en schoppen	

	open bek en op borst trommelen.	
	Trompetteren en platstampen, samenwerken	
	Grote open bek en bijten	
	staart slaan en bijten, samenwerken	
	aanvallen en bijten	
	bijten, gif spuiten, samenwerken.	

Zet een hoofdletter B, P of L in het rechtervakje.

Hoe vaak wordt een bek gebruikt om boosheid te tonen?

Hoe vaak worden poten gebruikt?

Hoe vaak het lichaamsgewicht?

Wat doet een boos mens?

1 Grote bek geven, 2 krabbelen, 3 schoppen, 4 afblaffen, 5 in elkaar timmeren, 6 aanvallen, 7 omduwen, 8 hoge borst opzetten, 9 breed maken, 10 imponeren, 11 vuisten tonen, 12 groepsdruk.

Vorm een paar groepjes en speel één van die dingen uit. De anderen moeten raden wat.

Jezus maakte dit alles mee. Wat deed hij ertegen?

Hij vloekte hen uit, Hij schreeuwde terug, Hij zweeg, Hij bad voor hen, Hij riep engelen om hem te helpen, Hij spuugde naar hen.

Spreek er samen over en bid erover.

Quiz

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1	Wat deed Stefanus?	1	Hij werd gestenigd
2	Hoe kwam Stefanus aan zijn einde?	2	martelaar
3	Wie bewaarde de kleren van de mannen die stenigden?	3	Kruisig hem.
4	Wat zag Stefanus toen hij stierf?	4	De arme mensen
5	Hoe heet iemand die moet lijden om het geloof?	5	Dan viel het niet zo op.
6	Wat riepen de mensen toen Pilatus hen toesprak?	6	Hij deelde brood uit
7	Waar was Stefanus vol van?	7	Hij heeft God ontmoet en werd een zending.
8	Waar zorgden de christenen goed voor?	8	Saulus
9	Waarom werd Jezus in de nacht gearresteerd?	9	De heilige Geest
10	Wat is er met Saulus gebeurd?	10	Jezus aan de rechterhand van God.

Antwoorden: 1-6 2-1 3-8 4-10 5-2 6-3 7-9 8-4 9-5 10-7

