

Les 4 – Rellen – Politieke rellen



Lezen uit de bijbel

2 Sam. 15: 1-5

Enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schaftte zich paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. Elke ochtend stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan die op weg was Naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. “Waar komt u vandaan?” vroeg hij dan en wanneer het antwoord luidde: “Uit dat en dat stamgebied van Israël,” dan zei Absalom: “Hoor eens, al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden.” En hij vervolgde: “Waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen, die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen.” Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breidde Absalom zijn armen uit en omhelsde hem.... Op die manier palmde hij het volk van Israël in.

Aanschaffen = kopen.

Naar de koning. In die tijd was de koning ook de rechter.

Stamgebied. Een soort provincie.

Palmde in = vriendjes maken.

Kringgesprek

Waarom is de politiek belangrijk?

Krijgt een politicus veel kritiek?

Wat moet een politicus goed kunnen?

Wat is vriendjespolitiek?

Speelt zich zo iets ook wel af in je klas? Partijvorming? Waarom?

Verhaal

Politieke rellen

2 Sam 15:1-13

Je hoeft het nieuws maar te volgen en je ziet het. Overal in de wereld zijn politieke opstandjes, rellen. Het verspreidt zich als een virus. Het begint met demonstraties waarbij geroepen wordt om gerechtigheid, banen, eten. Verslaggevers maken foto's van boze burgers, die schreeuwen en schieten, spandoeken ophouden, stenen gooien.

De regering die aan de macht is, is corrupt, ze verrijken zichzelf ten koste van het volk, vindt men. Nieuwe volkshelden vuren de massa's aan. Als zij de baas worden, zullen ze het beter doen, zeggen ze. Een opstandelingenleger wordt gevormd.

Weg met de oude leiders. Die moeten vrezen voor hun leven. Jongens klimmen in lantarenpalen, rammelen hekken tegen de grond, vechten met de politie. En de social media spelen daarbij een belangrijke rol. Je kunt heel snel veel mensen bereiken. Foto's maken is so easy...

Hoeveel mensen zullen hierdoor hun huis kwijt raken, of zelfs het leven verliezen?

In de Bijbel komen zulk soort rellen ook voor. Er was zelfs een koningszoon die tegen zijn eigen vader rebelleerde. Luister maar.

'Ik kan wel wachten tot ik een ons weegt. Mijn vader is te sloom om actie te ondernemen,' zegt Absalom, de zoon van David tegen een paar vrienden. 'Die man heeft echt zijn beste tijd gehad.'

'Mijn oom Joab zegt, dat hij stapel is op je,' zegt Simla. 'Hij heeft je toch ook vergeven voor dat akkefietje met je broer Amon, die eerwraak?'

'En wat koop ik daarvoor?? Hou toch op man, ik zit weg te rotten in m'n eigen huis, terwijl ik op de troon hoor te zitten. Ik wil de touwtjes in handen hebben, niet over tig jaar, maar nu. Het volk heeft mij nodig.' Absalom gooit zijn sexy blonde haren naar achteren, gaat staan en vraagt: 'Iemand nog een goed idee?'

'Koop een Ferrari!' roept Havenot gevat, 'zo'n kar met een hoop p.k.'s en benoem ons dan als je lijfwacht.'

'Zoiets??...' valt Jozias de kunstenaar hem bij. Met een stokje tekent hij op de grond een ontwerp voor een snelle slanke strijdswagen, twee wielen, twee paarden ervoor. Hij oogst een groot applaus. Wow, blits zeg! Daar maak je indruk mee op het volk. Dat heeft niemand, echt vorstelrijk. Zo werk je aan je imago.

'Zo'n kar alleen is niks. Er moeten minstens vijftig man voor hem uitlopen,' roept iemand en dat is ook weer waar.

PR mannetje Bacha zegt nadenkend: 'Eh... Absalom nog even dit... Eh... Wees zichtbaar voor het volk. Toon belangstelling voor hun problemen. Je vader is geliefd om het verleden, maar jij hebt de toekomst. Slijm, slijm, slijm. Beloof gouden bergen.'

Absalom ziet het weer helemaal zitten. Hij volgt hun raad op, laat de kar maken, stelt vijftig livreeknechten aan en wint op die manier de bewondering van het volk. Elke ochtend stelt hij zich op langs de weg naar de poort.

'Dag meneer, waar komt u vandaan? Wat gaat u doen in de stad?'

Als die man dan op weg is naar David voor een rechtszaak, is zijn geïjkte antwoord : 'Sneeuw zeg, ik weet zeker dat de koning niet naar u zal luisteren. Was ik maar rechter. Ik zou u wel in het gelijk stellen. Mmm, mmm, ik begrijp uw probleem.'

Soms wil iemand voor hem neerknielen om hem eer te bewijzen, maar Absalom doet net of hij nederig is. Ouwe jongens krentenbrood. Hij geeft die man een spontane hug.

Zo steelt hij het hart van de Israëlieten. David heeft niks in de gaten. Vier jaar lang werkt Absalom aan zijn image, dan komt de dag dat hij de macht over gaat nemen. Hij zal zich koning laten kronen in Hebron.

Ook zonder gsm kan hij alle stammen van Israël bereiken. Hij stuurt spionnen rond met de boodschap: 'Als je op de hoorn hoort blazen moet je roepen: 'Absalom is koning!'

Wat schrikt David als hij hoort dat het volk Absaloms partij heeft gekozen. Op zijn oude leeftijd moet hij nog vluchten. Het is het begin van een gruwelijke burgeroorlog, die pas stopt als Absalom dood is.

Als alle ellende voorbij is en hij weer op de troon zit, pakt David zijn harp en zingt: 'Geloof in de Here, want van mijn vijanden ben ik verlost.' Maar die vijand was niet zijn zoon Absalom. Daar hield hij heel veel van. Het is Absaloms opstandige geest die politieke spelletjes speelde ten koste van zijn vader.

GEBED

Here God, u kent al mijn gedachten. Wilt u mij helpen oprecht te zijn.

Vader, geef mij naastenliefde, dat ik niemand buitensluit.

Wees dicht bij me als anderen mij willen buitensluiten.

Geef ons een veilige vriendengroep. Amen.

Opdracht

.....

Tekst

Activiteit
.....

Quiz

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

	Vragen		Antwoorden
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
1 0		1 0	

Antwoorden: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

