

Inhoud van de les:

1. Wat is een kind?
2. Wat wil de duivel met kinderen?
 - a. Wat leert de bijbel daaromtrent?
 - b. Kunnen we dat zelf ook waarnemen?
 - c. Een voorbeeld.
3. Wat kan alleen deze dodelijke opmars stuiten?
4. Voorbeelden uit de geschiedenis.
 - a. William Carey.
 - b. William Booth.
 - c. Mary Slessor.
 - d. Amy Carmichael.
5. Wat doet God met kinderen?
6. Belangrijk.
7. Onderschat het kind niet. Voorbeelden.

Er is een strijd om het kind gaande.

In 1 Kon. 20:3 staat "Dit zegt Benhadad: *“Uw goud en zilver komen mij toe, en uw mooiste vrouwen en flinkste zonen ook!”* Hij is hier een type van de satan, net als Farao, Herodes, Hitler, enz. Er is een strijd gaande om het kind. Wie er oog voor heeft merkt het uit de berichten in de media.

Uit de krant: Aids bevordert kinderhandel.
De vraag naar jongere prostituees groeit.

"Kun je me een leuk ding van je kind vertellen?" vroeg een opvoedkundige aan een vrouw wier kind leed aan psychische buikpijn. De vrouw dacht diep na. Ze kon niets vinden.

Bankovervaller steeds jonger. Veel overvallers zijn nog maar 16 jaar. Driejarig jongetje is al een misdadiger stond er in de krant. Probleemkleuters in opmars. Het ergste is wel het bericht over de satanssekten. Ze offeren jaarlijks 10.000 kinderen. Soms wachten ze niet eens op de geboorte. Soms wordt een vrouw ontvoerd voor haar kind.

Zwerfkinderen. Kindsoldaten.enz.

1. Definitie:

Een kind is een mens die afhankelijk is.

Het is afhankelijk omdat:

- Het minder weet dan volwassenen.
- de gevaren niet kan overzien.
- het minder kracht heeft.

2. Wat wil de duivel met kinderen?

a. Wat leert de bijbel hierover?

-doden.

Ex. 1:16. *Als het een jongen is, moet u hem doden*

-ombrengen.

Mat. 2:16. *Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.*

-slachten.

Jes. 57:5. *Jullie hartstocht brandt onder terebinten, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadi's, onder overhangende rotsen.*

-Uitroeien.

Jer. 9:20. *"De dood is door onze vensters binnengeklommen, hij is onze paleizen binnengedrongen. Hij maait de kinderen neer in de straten, roeit de jeugd uit op de pleinen."*

-door het vuur laten gaan.

Ez. 20:31. *Maken jullie jezelf niet nog altijd onrein met jullie offergaven, door je eigen kinderen als offer te verbranden en afgoden te vereren?...*

-verslinden.

Op. 12:4 *De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.*

-en verder... verbranden, beroven, maakt hen wezen en slaven, laat hen rondlopen, bedelen, verplettert ze, maakt ze tirannen.

b. Kan men dit ook uit eigen waarneming constateren?

- De duivel noemt een vader slechts een verwekker, een spermadonor. God had het zo bedacht dat innige liefde tussen een man en een vrouw een potentiële vader en moeder, de basis van een kinderleven zou zijn.
 - Hij zet aan tot seksualiteit zonder verantwoordelijkheid voor het nageslacht.
 - Hij vernielt de gezinnen. (o.a. door echtscheiding.)
 - Hij vernielt de autoriteit, die ouders over hun kind hebben. Hij werkt door op de scholen.
 - Maakt God voor hen belachelijk. ('Peer pressure.')
 - Beïnvloedt hen via radio en tv met vuiligheid. '
-
- Kranten en boeken geven onwaarheden door als waarheden.
 - Men geeft prijzen aan kinderboeken die bijbelse waarden ondergraven.
 - in de krant: Neem je condooms mee op vakantie, die horen bij je tandenborstel en je tandpasta.
 - Grove porno en gewelddadige films zijn binnen bereik van jonge kinderen.
 - Er komen steeds meer ouders, die door hun kinderen worden mishandeld.
 - Er komen steeds meer gevallen van pedofilie bovendien, (zelfs pasgeboren kinderen zijn slachtoffertjes) waarbij kinderen worden vermoord.
 - Kinderen worden gelokt via webcams, steeds een stapje verder te gaan. De daders zijn vaak ontwikkelde lui, onderwijzers, advocaten, kinderrechtshouders. Ze weten hoe ze een kind moeten manipuleren. De kinderen denken dat ze met een leeftijdsgenootje contact hebben. (Programma Oprah Winfrey juli 2006) Ook (juist) kinderen uit christelijke gezinnen zijn doelwit.

3. Wat kan deze opmars stuiten?

Ex. 17:16. *"Hij zei: 'Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.'*

Amalek pakte de zwakken en kleinen, de mensen die in de staart van de colonne meeliepen.

God gebruikt hiervoor goede ouders, wederom geboren onderwijzers, een gemeente die alert is, kinderwerkers.

4. Voorbeelden uit de geschiedenis

a. William Carey.

In het begin van de 19e eeuw leefde er in India een enthousiaste zendeling William Carey genaamd. In die tijd was het daar de gewoonte om baby's te offeren aan de goden door ze in de rivier de Ganges te gooien, waar ze door de krokodillen werden verslonden. De Engelse regering, die er toen de baas was, durfde dit gebruik niet te verbieden, bang dat het een voorschrift was uit de heilige boeken van de Hindoes. William had een talenknobbel. Onder de vele talen die hij bestudeerde was ook het Sanskriet. William kreeg opdracht uit te zoeken of dit gebruik ook inderdaad werd voorgeschreven. Het bleek niet zo te zijn. Toen kon de regering maatregelen nemen. Het kinderofferen werd verboden. Bij de eerstvolgende feestdag werden er soldaten langs de Ganges geplaatst om erop toe te zien dat er geen kinderen in de Ganges werden gegooid. Na enige jaren was dit gebruik verdwenen.

b. William Booth.

In Engeland werd aan het eind van de vorige eeuw lucifers gemaakt van gele fosfor. Dit vreselijke werk werd gedaan door vrouwen en kinderen. Lange dagen achtereen zaten ze de stokjes in de uiterst giftige fosfor te dopen. Ze stierven eraan. William Booth heeft er een eind aan gemaakt. Hij nodigde mensen van de regering uit om een kijkje te komen nemen in de armoedige huisjes. Binnengekomen blies hij de kaars uit die op tafel stond en dan zagen de hoge functionarissen tot hun stomme verbazing, dat de mensen helemaal lichtgevend waren. Zo zijn veel kinderen van de dood gered.

William deed ook veel voor de kinderen in Londen, waarvan er velen met hun derde jaar al dronken over straat liepen. De bars hadden hoge opstapjes om ook kleine kinderen in staat te stellen drank te kopen. Booth heeft een verwoede strijd gevoerd tegen de drankzucht. Met resultaat.

c. Mary Slessor.

Mary Slessor, de blanke koningin van Okyong, heeft veel tweelingen gered, die uit bijgelovige motieven in het oerwoud werden achtergelaten, ten prooi aan wilde dieren. Door haar toedoen werd er een verbod uitgevaardigd op dit wrede gebruik.

d. Amy Carmichael.

Zij werd moeder genoemd door wel 1000 kinderen, die door hun ouders aan de tempel werden verkocht en een vreselijk leven tegemoet gingen.

De verhalen zijn legio. Er zou wel een boek over te schrijven zijn, want Jezus is voor de kinderen van de wereld een zegen geweest. Dit vindt men doorgaans niet in geschiedenisboeken. Het Christendom is allereerst een weldaad voor de kinderen.

5. Wat doet God met kinderen?

- Hij grondvest zijn sterkte op hen. Ps. 8:3.
- Maakt hen tot een voorbeeld van rust. Ps. 131:2.
- Maakt hen tot een voorbeeld van onze redding. Joh.3:3.
- Maakt hen tot een voorbeeld voor gelovigen. Mat. 18:3.

- Hij wil dat zijn grote daden aan hen worden doorverteld. Deut. 31:13 en Ex. 10:2.
- Hij zegent ze. Ps. 147:13.
- Hij zal ze zachtjes leiden. Jes. 40:11.
- Hij geeft kinderen. Jes. 8:18.
- Hij gaf zijn zoon. Het kind! Joh 3:16.

Hij bereidt de geboorte van een kind voor. Hieruit blijkt zijn grote liefde.

6. Belangrijk

Jezus zegt: Mat. 18:5. *En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op.*

KINDERWERK DOEN IS DUS WERK, RECHTSTREEKS AAN DE HEER ZELF!

7. Onderschat het kind niet

Denk nooit: "Het is maar een kind!"

Vroeger zei men wel 'u' tegen een kind. Je wist nooit wat het later zou worden. Er zijn gezinnen die tot bekering gekomen zijn door kinderwerk. Er zijn zelfs gemeenten ontstaan uit kinderwerk. Denk nooit: De gewone kerkdienst is de echte, de kinderdienst is er alleen maar om het in de gewone dienst rustig te houden. Beschouw het kind nooit als een onderdeel van de groep. Elk kind is een individu, met een heel eigen leven. Natuurlijk functioneren ze samen ook als groep en als zodanig heeft elke groep zijn eigen gezicht. Heel merkwaardig.

Smith Wigglesworth werd op 8 jarige leeftijd bekeerd. Hij kon niets samenhangends vertellen, alleen huilen. Dat zat in de familie. Hem werden de handen opgelegd en hij kon spreken. Ieder voor wie deze eenvoudige loodgieter bad, werd genezen. Toen er iemand niet genas, stierf hij.

Uit het boek "Van Hekserij tot Christus" zien we dat de schrijfster te maken had met alle mogelijke problemen, honger, drankzucht, plagerijen op school, echtscheiding enz. Ze was vreselijk lastig op de zondagschool. Toch werd daar de grondslag voor haar bekering gelegd tijdens een fantastisch bijbelkamp. Haar Gouden Klokkenboek was haar grootste schat, die zelfs meeding de gevangenis in.

Conclusie:

Zelfs voor de zwaarste problemen is er nog hoop als er in de jeugd iemand het kind over Jezus vertelt.

Iedereen weet dat als een mens oud wordt hij steeds maar weer over zijn jeugd spreekt. Demente mensen kunnen vergeten wat ze pas geleden nog hebben beleefd, ja zelfs met wie ze getrouwd zijn, maar de dingen uit hun jeugd vergeten ze niet. Als je tijd en geld besteed aan het maken van leuk materiaal, zullen kinderen dat niet vergeten.

ZO HEBBEN WE UIT DEZE LES GEZIEN, DAT HET KIND VAN ZEER GROTE WAARDE IS VOOR GOD EN DAT DE DUIVEL ALLES ZAL DOEN OM HET TE VERNIETIGEN. NU WIJ ALS SOLDATEN VAN CHRISTUS WETEN WAAR DE VIJAND OP LOERT, KUNNEN WIJ ONZE MAATREGELEN TREFFEN. WIJ ZULLEN HEN VAN DE VERLOSSER VERTELLEN.