

Les 22 Het woordenloos boek CURSUS © JOSINE DE JONG

Duizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord. De bijbel wordt ook wel HET BOEK genoemd. Maar heb jij wel eens van het Woordenloos BOEK gehoord? Eigenlijk is dat een bijbel in het kort. Er zijn in het woordeloos boek maar vier bladzijden, of eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook mee.

Over de hele wereld is dit boek gebruikt om wat er in de bijbel staat heel simpel uit te leggen aan mensen van verschillende talen en culturen. Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent eigenlijk: zonder woorden. Wat heb je nou toch aan een boek zonder woorden, dat kan toch geen mens lezen? Toch wel, hoor! Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur. Er is een gouden bladzijde, een zwarte, een rode, een witte en een groene.

Als ik jou zou vragen wat voor kleur vind jij het mooiste dan zou je vast antwoorden: de gouden. En zo is het ook. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk en van een land waar je altijd gelukkig bent, de hemel. Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is? Zit je niet vaak te denken hoe zou het zijn als je dood bent? Wel, de bijbel vertelt ons er heel veel over. In de hemel is het heel mooi. Mooiere kleuren, geluiden en vormen dan je je maar kunt voorstellen zijn daar. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, staat er in Gods Woord. In de hemel zijn geen tranen meer, want God zelf zal alle tranen afwissen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer zonde, dus slechte dingen. In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels. Weet je wat de Heer Jezus zelf beloofde toen hij nog op aarde was?

"In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."

Heb je wel eens gehoord van het boek van het Leven? Daar moet je naam in staan. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus, diens naam komt in het Boek van het Leven te staan.

De Zwarte Bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noem je zonde. Iedereen doet zonde jij en ik. De bijbel zegt: "Er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Door die zonde kunnen wij niet in de hemel komen. Behalve... maar wacht daarvan vertelt ons de rode bladzijde.

God houdt zoveel van ons, van jou en mij, dat Hij er iets op gevonden heeft om ons toch bij zich in de hemel te krijgen. Hij zond zijn eigen lieve zoon Jezus naar de aarde om ons te redden. De bijbel zegt: "Wie in de zoon gelooft heeft het eeuwige leven." Jezus stierf voor ons aan het kruis en met zijn bloed betaalde Hij voor jouw en mijn zonden. De kleur van bloed, dat is de kleur van de rode bladzijde.

En die witte bladzijde dan? Ha, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood, maar na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij had immers nooit zonde gedaan en daardoor kon Hij ook niet vastgehouden worden door de dood. En wat geweldig fijn is dat, want Jezus heeft nu voor ons allemaal een eeuwig leven klaar liggen. Wil jij dat ook hebben? Een

leven bij God, in de hemel, een leven dat nooit en nooit meer ophoudt? Je mag het heel eerbiedig aan Hem vragen. Jezus zegt: "Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen."

De buitenkant van het woordenloos boekje is groen. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras dat groeit, soms heel hoog. Zo mogen wij ook groeien in het geloof. Elke dag moet je een stukje uit de bijbel of de kinderbijbel lezen, elke dag praten met je beste vriend Jezus en wat van je zakgeld aan de kerk geven. Zo groei je beetje bij beetje en word je net als een boom, die zijn wortels diep in de bodem bij het water heeft. Een sterk kind van God, die ook anderen van deze blijde boodschap vertelt.

Vind jij ook niet dat het woordenloos boek een mooi verhaal vertelt? Als ik jou was zou ik zelf ook zo'n boekje in elkaar knutselen en dan maar doorvertellen aan oma en tante en aan de buurvrouw en je vriendjes op school.

Voor kinderwerkers:

Het woordenloos boek met platen en uitleg is te verkrijgen bij IKEG Apeldoorn. (In het Engels: CEF)

Patroon voor woordenloosboek goochelzak



Elk hokje is 26 x 26 cm

1. Naai de gekleurde vierkanten aan elkaar als boven aangegeven.
2. Naai de uiterste gele en de groene aan elkaar vast.
3. Vouw de hele strook dubbel, waarbij A het midden is
4. Begin de strook om te vouwen, te beginnen bij groengeel, steeds weer van links naar rechts, tot het een dik vierkant is.
5. Stik de zijvleugeltjes vast en uw goochelzak is klaar.
6. Vertel het evangelie door de zak telkens weer om te keren, en u zult veel verbazing oogsten

