

Dit handboek is uit de ervaring gegroeid. Ieder die jarenlang zijn/haar ideeën zou opschrijven, zou zo iets kunnen schrijven.

Als klein meisje hoorde ik van een tante die erg ziek was, maar die altijd voor mij bad. Dat bleef me bij. Ook de christelijke lagere school heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn geloof. Hoewel wij thuis niet bij een kerk waren aangesloten gaf ik toch op 8 jarige leeftijd Jezus mijn jawoord. Er was op school een oude invalmeester, Heyneman, heette hij, die zo mooi van de zending vertelde. Later, in mijn tienertijd schreef ik in mijn bijbeltje: "Ik wil wel leven, maar alleen met U, Heer."

Ik heb 50 jaar kinderen van de Heer Jezus verteld als onderwijzeres, godsdienstjuf, zondagsschooljuf, clubtante en niet te vergeten als moeder en oma. De verhalen zijn ontstaan doordat ik een zelfgemaakt kerstverhaal opstuurde naar kinderblad Goede Herder. Hierna werd ik gevraagd bij hen op vaste basis te schrijven.

Natuurlijk worden de ideeën gekleurd door mijn opvattingen. Als je het ergens niet mee eens bent, leg dat dan naast je neer en maak gebruik van de bruikbare dingen.

Ik bezit geen enkele titel of deskundigheid. Als er wijsheid in staat is die van God en de rest mag je vergeten.

Uit reacties meen ik echter te mogen opmaken, dat velen er wat aan hebben.

Dat is een reden voor dankbaarheid.

Josine de Jong