



Zonnetje

Geluksblaadje

Wat heb je veel gegeven, altijd stond je voor anderen klaar. Je cijferde daarbij jezelf helemaal weg. Je ging maar door, had zelfs geen tijd om ziek te zijn. En nu? Nu kijkt niemand meer naar je om en dat begrijp je niet. Maar wat ik nou zo mooi aan je vind, is dat je niet bitter wordt. Daarom geef ik je een wens, die je kunt koesteren, nog eens na kunt lezen, waarover je kunt mediteren. Ik wens, dat iemand jou in het zonnetje gaat zetten, die zegt: "Goedgedaan, trouw mens, kom in Mijn Huis, Mijn deur staat wagenwijd open. Er ligt een beloning op je te wachten, een erfenis, want mensen zoals jij zullen de aarde beërven!" Ik zou die stille glimlach op je gezicht wel eens willen zien als blijkt dat je alles, eigenlijk zonder te weten, aan Hem hebt gedaan. Dat zou nog eens mooi zijn. Ja, ik zou wensen dat je nu al overtuigd bent, dat die dag eens komen gaat, de dag van Jezus, die belooft:



AL ZOUDEN ZE JOU ALLEMAAL VERGETEN, TOCH VERGEET IK JE NIET!