



## 24. Jaloers

Plok! Er valt een brief in de bus bij opa Krentenbol. Hij is roze en ruikt naar aardbeien. Opa raapt hem op met een verbaasd gezicht. Van wie zou die nou zijn? O, van Shirley.

'Lieve opa! D'r zit een echte trut in mijn klas. Ze heeft oogschaduw op en nagellak. Ik haat haar. Wat zou u doen?'

Mmmm... tsja! Opa krabbelt eens op zijn kale hoofd, strijkt vervolgens met zijn hand over zijn stoppeltjesbaard. Dan ruikt hij nog eens aan de aardbeienbrief. Mmm. Die ruikt meer naar aardbeisorbet dan naar echte aardbeien. Ineens krijgt hij een idee.

'Shirley,' zegt moeder tussen de middag. Opa heeft net gebeld voor jou. Hij vraagt of je om vier uur naar de broodjeszaak komt, dan trakteert hij je op een milkshake.'

Hoi, hoi! Wat een feest. Shirley zorgt er natuurlijk wel voor, dat ze niet na moet blijven. Ze haast zich na schooltijd naar de Wijnstraat. Ja hoor! Opa zit er al. Shirley begroet hem enthousiast. Ze smullen allebei van patat-mét en aardbeien shake. Dan begint opa over de brief.

'Zo kleine meid, heb jij last van het groene monster?'

Shirley kijkt hem met grote ogen aan.

'Het groene monster? Wat is dat?'

Opa slurpt de laatste restjes van zijn milkshake op.

'Dat betekent dat je jaloers bent.'

'Ik ben helemaal niet jaloers.' verdedigt Shirley zich fel. 'U moest haar eens zien. Ze heeft zelfs hakken aan.'

Hakken? Is dat zo ongewoon? Opa kijkt eens naar zijn eigen kloffies. Ach nou ja, hij snapt wel wat Shirley bedoelt.

'Mag ik raden?' vraagt hij, 'Ze is leuk om te zien, groter dan jij, misschien een jaartje blijven zitten en... pas in je klas gekomen. Klopt dat?'

Hoe weet opa dat?

'Ja, levenservaring, hè! Dus het is waar. Kijk, dat meisje voelt zich al een jongedame. Misschien verveelt ze zich thuis. Nodig haar eens uit bij je te komen spelen met je barbies. Eh... wacht eens.'



Hier is iets om je te helpen.'

Shirley krijgt een pakje met een roze strik erop. Als ze het papier eraf gehaald heeft, komt er een nieuw vriendenboekje te voorschijn. Wat fijn. Het oude was juist vol.

'Laat eerst dat meisje erin schrijven, hè. En tussen haakjes,... wel met je aardbeienpen, hoor! Want daar houden trutjes van.'

Shirley zoent opa dat het klapt. De man achter de toonbank veegt met een doek de glazen plaat schoon en lacht: 'Nou, jij boft maar met zo'n kleindochter, opa!'

Vraag 1: Hoe komt het als je jaloers bent?

Vraag 2: Zou het helpen als je het aan de Heer Jezus vertelt?

Vraag 3: Wat zou je Hem dan vragen?