



## Verftekenen

Oma houdt van tekenen. Ze maakt wel tekeningen met waterverf. Aquarel heet dat. Fanka kijkt de kunst af. Als oma een varen tekent, gaat Fanka ook een varen tekenen. Ze neemt een palet, doet er kleine beetje verf op en zet haar tekenblok rechtop tegen de muur.

David doet ook erg zijn best. Oma helpt hem een beetje. Na een tijdje zet oma een bandje op met verhalen uit de bijbel. Het verhaal gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. David veegt in zijn ogen. 'Ben je moe?' vraagt oma. 'Nee, ik vind het verhaal zo mooi,' zucht David, 'Is het echt gebeurd?' 'Ja natuurlijk,' zegt Fanka, 'Dat weet je toch wel? De Heer Jezus stierf voor ons aan het kruis.' 'Maar Hij is ook weer levend geworden,' zegt oma, 'dat feest heet Paasfeest.' De kinderen hebben gelijk zin om een nieuwe tekening te maken over de Heer Jezus die is opgestaan. De tekeningen worden prachtig. Geel en blauw en paars. 'Dit is de Heer Jezus,' zegt Fanka. 'En dit is een boom,' zegt David. Oma gaat de tekeningen bewaren voor later.